

05/05/2024

# Το Πασχάλιο Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Θυατείρων](#)



**“Ας αφήσουμε τώρα όλα τα άλλα στην άκρη και ας διακηρύξουμε μαζί το χαρμόσυνο μήνυμα - «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ - ΑΝΕΣΤΗ». Ας γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει μια κοινότητα, ένας λαός, που εξακολουθεί να πιστεύει και να ομολογεί τη μεγάλη αγάπη του Θεού”.**

Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος [Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων](#) και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας στο πασχάλιο μήνυμά του.

**Παρακάτω το πασχάλιο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων:**

Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής συνοψίζει σε δύο γραμμές την ιστορία της σωτηρίας μας, την ιστορία της αγάπης του Θεού:

Ὁ Χριστὸς ἐστὶ Κύριος ἐκ φύσεως καὶ Κύριος ἐκ τῆς ἐνσάρκου ζωῆς Αὐτοῦ. Διότι δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ μηδενὸς καὶ διὰ τοῦ ἰδίου Αἵματος Αὐτοῦ, αὐτὸν λυτροῦται ὅταν ᾖ νεκρὸς ἐν ἁμαρτίᾳ· καὶ τοῖς εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι τὴν χάριν Αὐτοῦ δεδώρηται.

(Ὁ Χριστὸς εἶναι Κύριος ἐκ φύσεως καὶ Κύριος ἐκ τῆς ἐνσάρκου ζωῆς Του. Διότι δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπο ἐκ τοῦ μηδενός καὶ μέσω τοῦ ἰδίου Αἵματός Του, τὸν λυτρώνει ὅταν εἶναι νεκρὸς ἐν ἁμαρτίᾳ· καὶ σε ὅσους πιστεύουν σε Αὐτὸν ἔχει δωρίσει τὴν χάριν Του.)

Πράγματι, ὁ κτιστὸς κόσμος καὶ ολόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα ἦταν νεκροὶ ἐν ἁμαρτίᾳ λόγω τῆς πρωταρχικῆς παράβασης τῶν πρωτοπλάστων. Κάθε γενεὰ που ἀκολούθησε ἦταν παγιδευμένη σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση θανάτου. Τὸ τέλος εἶναι ἡ τραγωδία τοῦ αποκλεισμοῦ ἀπὸ τὴν ζωὴ – ὄχι μόνο κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου ὅταν ἡ ψυχὴ μας χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα μας, ἀλλὰ, οὐσιαστικότερα, ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ὑπαρξῆς, δηλαδή μιὰ κατάσταση χωρισμοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό.

Ὁ Χριστὸς, ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μας, ἀνέλαβε νὰ διορθώσει αὐτὴ τὴν ἀποξένωση, νὰ θεραπεύσει αὐτὴ τὴν κατάσταση χωρισμοῦ. «Κατῆλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσας», ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ περπατήσει ἀνάμεσά μας, νὰ μας κηρύξει, νὰ μας διδάξει, νὰ μας θεραπεύσει καὶ με ἀγάπη νὰ μας προετοιμάσει γιὰ τὴν ἐπανένωσή με τὸν Οὐράνιο Πατέρα Του. Ἡ θυσία Του στὸν Σταυρὸ ἔσωσε τὸν κόσμον νικώντας τὸν θάνατο – ὄχι με ἰσχυρὰ τάγματα ἀγγέλων ἢ στρατιές με ξίφη, ὄχι με κάποιον διάταγμα ἢ με τὴ βία, ἀλλὰ δεχόμενος με ταπεινοφροσύνη ἀδίκαια πλήγματα καὶ υπομένοντας χλευασμὸ καὶ, τελικὰ, χύνοντας τὸ ἴδιο Του τὸ αἷμα. Ἡ θυσία Του μετέτρεψε ἓνα τρομακτικὸ ὄργανο θανάτου σὲ αἰώνιο σύμβολο ἐλπίδας, σωτηρίας καὶ συγχώρεσης. Ὁ θάνατός Του ἀποκατέστησε τὸ σύμπαν, διότι ἦταν ἀδύνατο γιὰ Αὐτὸν που εἶναι ὁ Δημιουργὸς τῆς ζωῆς νὰ παραμείνει ἀιχμάλωτος τοῦ θανάτου. Καὶ ὅταν ἀναστήθηκε, ἀνύψωσε τὴ φύση μας μαζί Του, ὥστε μέσω τοῦ θανάτου, νὰ ἀπελευθερωθούμε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο. Ὁ Χριστὸς ὄχι μόνο ἐπανένωσε ὅ,τι εἶχε διαιρεθεῖ, ἀλλὰ καὶ ἀναδημιούργησε τὴν ἀνθρωπότητα κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ομοίωσή Του. Αὐτὸ τὸ μυστικὸ Πάσχα ἀλλάξε τὴν πορεία τῆς ἱστορίας καὶ ἐγκαινίασε μιὰ νέα πραγματικότητα αἰώνιας ζωῆς. Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὴν Κατηχητικὴ Ομιλία τοῦ Πάσχα, «Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».

Ἔτσι, ἀγαπητέ λαέ τοῦ Θεοῦ, οἱ ἡμέρες τῆς νηστείας ἐφτάσαν στὸ τέλος τους καὶ εἰσερχόμαστε στὴ χαρὰ, τὴ λαμπρότητα καὶ τὸ φῶς τῆς ἐνδοξῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. **Ἡ πόρτα τῆς σωτηρίας εἶναι ανοιχτὴ καὶ ὅλοι καλοῦνται νὰ προχωρήσουν χωρὶς φόβο στὴν καρδιά τους, «Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ὑμῶν· καὶ πρῶτοι καὶ δεῦτεροι τὸν μισθόν**

**ἀπολαύετε. Πλούσιοι καὶ πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε· ἐγκρατεῖς καὶ  
ράθυμοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες,  
εὐφράνθητε σήμερον».** Ο Αναστημένος Χριστός μας καλεῖ όλους στην αγκαλιά  
Του με απλωμένα χέρια, για να μιλήσει απευθείας στις καρδιές μας και με φωνή  
αγαλλιάσεως να μας μεταφέρει το μήνυμα της Καινῆς Του Διαθήκης, «εἶσαι  
συγχωρεμένος και σου προσφέρω αἰώνια ζωή». Το χαρμόσυνο μήνυμα του Σωτήρα  
μας, απευθύνεται σε κάθε ἄνθρωπο και θα ριζώσει και θα καρποφορήσει στο  
εύφορο ἔδαφος κάθε πρόθυμης και ταπεινῆς καρδιάς, ανεξάρτητα από το  
παρελθόν του ή τη ζωή του. «Μηδεὶς θρηνεῖτω διὰ τὰ ἑαυτοῦ σφάλματα· ἡ γὰρ  
συγχώρησις ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τάφου, αὕτη γὰρ ἔστιν ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ  
Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Ὡς υιοθετημένα τέκνα του Θεοῦ, διὰ της χάριτος του Μονογενοῦς Του Υιού, Ἰησοῦ  
Χριστοῦ, και ως αποδέκτες των δωρεών του Ἁγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου,  
που σφραγίζει ὅλα τα μέλη του Σώματος της Εκκλησίας και μας ενδυναμώνει,  
ὥστε να ζούμε με πίστη και αγαθότητα, επιβεβαιώνουμε τα χαρμόσυνα νέα της  
Ἀνάστασης, ομολογώντας και διακηρύττοντας ὅτι Αυτός εἶναι ὁ Κύριος και Θεός  
μας. Και ας αναλογιστοῦν ὅσοι διακατέχονται από την «καλὴν ἀπιστίαν» του  
μαθητῆ Θωμά, του οποίου ὁ σκεπτικισμός ἐγίνε δεκτός από τον Κύριό μας.  
**Ὁ Χριστός δεν ἐπέπληξε τον Θωμά, ἀλλὰ τον προσκάλεσε να βάλει το χέρι  
του στις ουλές των πληγών Του. Ἀκόμη και εμεῖς που ομολογούμε την  
Ἀνάσταση, αν ἔχουμε κάποια ἀμφιβολία να κρύβεται στα βάθη της  
καρδιάς μας, μπορούμε να αναμένουμε την ἴδια φιλόξενη ἀπάντηση από  
τον Κύριό μας, ὁ Ὅποιος εἶναι πράος και ταπεινός στην καρδιά.**

Ἀς αφήσουμε τώρα ὅλα τα ἄλλα στην ἄκρη και ας διακηρύξουμε μαζί το  
χαρμόσυνο μήνυμα – «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ – ΑΝΕΣΤΗ». Ἀς γνωρίζει ὁ  
κόσμος ὅτι υπάρχει μια κοινότητα, ἕνας λαός, που εξακολουθεῖ να πιστεύει και να  
ομολογεῖ τη μεγάλη ἀγάπη του Θεοῦ, ὁ Ὅποιος ἀγαπά τόσο πολύ τον κόσμο που  
μας ἔδωσε τον Μονογενή Του Υιό, ὥστε να ἔχουμε αἰώνια ζωή.

Με πατρική ἀγάπη και ευλογίες “ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι”,

Ἁγία και Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα 2024

✠ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Νικήτας