

Ο “Γολγοθάς” των πιστών στην Συρία- Στο στόχαστρο και πάλι οι Χριστιανοί

/ [Επικαιρότητα](#)



Για τους χιλιάδες Χριστιανούς, που έμειναν να φυλάνε Θερμοπύλες στη Συρία, παρά τον πόλεμο, τις διώξεις και τα βασανιστήρια, ο εφιάλτης επαναλαμβάνεται.

Οι απειλές από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα πραγματοποιήσει τρίτη επέμβαση στην Συρία, αναβιώνουν τους φόβους για το χριστιανισμό στην περιοχή, με τους πιστούς να δηλώνουν πώς “ότι οι Τούρκοι θα ολοκληρώσουν τώρα αυτό που ξεκίνησε ο ISIS”.

«...Οι χριστιανοί στη Συρία ζούμε όλο τον χρόνο Μεγάλη Εβδομάδα, βιώνουμε διαρκώς μια αίσθηση συμμετοχής στον Σταυρό και στον θάνατο». Με αυτά τα λόγια περιέγραφε παλαιότερα την κατάσταση στην Συρία η ορθόδοξη μοναχή Μαριάμ: «Στεναχωριόμαστε όταν συνειδητοποιούμε ότι ο στόχος είναι ν’ αδειάσει η Ανατολή από χριστιανούς, η Ανατολή στην οποία έζησε ο ίδιος ο Χριστός”.

Το σχέδιο της Τουρκίας

Η Washington Post δημοσίευσε ότι η Τουρκία έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα της Συρίας και ο Ερντογάν σχεδιάζει την έναρξη μιας

στρατιωτικής επιχείρησης ευρείας κλίμακας ενάντια στους Κούρδους μαχητές.

Για πολλούς χριστιανούς και άλλες εθνικές μειονότητες, αυτό θα σήμαινε καταστροφή.

Στην περιοχή ζουν περισσότεροι από 100.000 Χριστιανοί, σε μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες του κόσμου.

Τον περασμένο μήνα χριστιανικές ενώσεις στην Συρία ένωσαν της φωνές τους και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να τους προφυλάξουν.

“Ελπίζουμε και προσευχόμαστε ότι καθώς υπερασπιζόμαστε τον κόσμο εναντίον του ISIS, ο κόσμος δεν θα μας εγκαταλείψει τώρα. Τώρα είναι η εποχή των χριστιανικών, των δυτικών χωρών και των χριστιανικών εκκλησιών και πιστών σε όλο τον κόσμο, να προστατεύσουμε τον χριστιανικό πληθυσμό στην ΝΑ Συρία, που πέφτει θύμα βίαιου πολέμου, δικτατορίας και φασισμού” ανέφερε η ανακοίνωση.

Μαζικές διώξεις

Ο χριστιανικός πληθυσμός της Συρίας δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο στόχαστρο βομβιστικών επιθέσεων. Από την αρχή των εχθροπραξιών στην περιοχή το λεγόμενο ισλαμικό κράτος έχει βάλει ως βασικό στόχο την εκδίωξη των χριστιανών με κάθε τρόπο. Τα θύματα των επιθέσεων τους κατά κύριο λόγο είναι άμαχος πληθυσμός καθώς επίσης και χριστιανικά μνημεία, όπως ναοί και μονές που μπορεί να διασώθηκαν από τη φθορά του χρόνου, καταστράφηκαν όμως από τη μανία των μουσουλμάνων.

Έναν χρόνο πριν ο τουρκικός στρατός σε συνεργασία με ομάδες τζιχαντιστών πραγματοποίησε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην πόλη Αφρίν. Χιλιάδες Χριστιανοί εκτοπίστηκαν, συνελήφθησαν ή δολοφονήθηκαν και εκκλησίες κάηκαν.

Ο “Μουσουλμανικός” φόρος

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο Ισλαμικός Στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της Συρίας, εκτός από τις δολοφονίες, τα βασανιστήρια και τους διωγμούς επέβαλε κι έναν Ισλαμικό Φόρο σε μη μουσουλμάνους. Με βάση αυτόν τον νόμο, οι Χριστιανοί αναγκάζονταν να πληρώνουν φόρο προκειμένου να μπορούν να μένουν στις περιοχές αυτές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ή να ασπαστούν δημοσίως των Ισλάμ, διατηρώντας ωστόσο κρυφή την πίστη τους στον Χριστό.

Γενοκτονία

Σύμφωνα με την έκθεση της Opendoorsusa, ο Χριστιανισμός τείνει να εξαφανιστεί σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, εκεί από όπου ξεκίνησε, παρά το γεγονός ότι κάποιοι αντιστέκονται με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

Τα στοιχεία δείχνουν όχι μόνο τη γεωγραφική εξάπλωση των διώξεων αλλά και την αυξανόμενη σοβαρότητά τους», τονίζεται στην έκθεση, η οποία συντάχθηκε σχεδόν παράλληλα με τις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στη Σρι Λάνκα, που είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 250 νεκρούς.

Οι διώξεις εναντίον Χριστιανών αγγίζουν τα όρια της γενοκτονίας» τονίζεται στην έκθεση προσθέτοντας ότι το 80% των ανθρώπων που διώκονται για την θρησκευτική τους πίστη είναι Χριστιανοί.

Στη Συρία, ο χριστιανικός πληθυσμός μειώθηκε από 1,7 εκατομμύρια το 2011 σε κάτω από 450.000 και στο Ιράκ οι Χριστιανοί έχουν μειωθεί από 1,5 εκατ. πριν από το 2003, σε κάτω από 120.000 σήμερα.