

Δημόσια συγγνώμη από τον Μητροπολίτη Δωδώνης για την παρατήρηση σε μαθητή που φορούσε στολή του τσολιά

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες](#) / [Εκκλησία της Ελλάδος](#)



Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, προς το τέλος της Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, επέπληξε δημοσίως έναν 11χρονο μαθητή - σημαιοφόρο για τη στολή του τσολιά που φορούσε.

Συγκεκριμένα ο Σεβασμιώτατος **σχολίασε επικριτικά τα κόκκινα τσαρούχια και το κόκκινο φέσι** του μαθητή λέγοντας χαρακτηριστικά: «**Ιδού η σημερινή νεολαία**». Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει «ντροπή» και ο **μαθητής Δημοτικού έβαλε τα κλάματα.**

Μετά το περιστατικό, ο πατέρας του παιδιού μίλησε στο Live You του ΣΚΑΪ λέγοντας ότι μετά τον σάλο ο Μητροπολίτης Δωδώνης ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό στο παιδί και την οικογένειά του.

Όπως εξήγησε στην συνέχεια ο Σεβασμιότατος στην εκπομπή, **λυπάται** πάρα πολύ **για την έκταση που πήρε το περιστατικό**- «σαν να είμαστε στα Τέμπη και άλλα χειρότερα».

«Ζήτησα συγγνώμη για το παιδάκι, γιατί είπα ότι είναι δυνατόν να έχει κόκκινα παπούτσια και κόκκινο σκουφί; **Ας το θεωρήσουμε ατυχή κίνηση**», είπε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.

Σύμφωνα μάλιστα με το [imerazante](#), ο Μητροπολίτης Δωδώνης σχολίασε πως «θα πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ανάλογα στις γιορτές». Η συγγνώμη του αφορούσε αποκλειστικά το παιδί και την οικογένειά του και, όπως ο ίδιος εξήγησε, δεν έχει αποδέκτη κανέναν άλλο «ανάξιο» να τον κρίνει.

Ο Σεβασμιώτατος προσφέρθηκε, τέλος, να αναλάβει στο εξής τα έξοδα για τις σπουδές του παιδιού αλλά η οικογένεια του 11χρονου ζητά την βοήθεια που θέλει να προσφέρει ο Μητροπολίτης, να την δώσει στο 4ο Δημοτικό σχολείο που έχει πολλές ανάγκες κυρίως σε θέματα υποδομών αλλά και γραφικών υλικών.