

Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ιωαννίκιος για το έργο του προκατόχου του Αμφιλοχίου

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Σερβίας](#)



Για το αρχιερατικό έργο, τη μεγάλη συνεισφορά, την παιδεία, τα χαρίσματα του Μακαριστού Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κυρού Αμφιλοχίου, μίλησε ο [Μητροπολίτης κ. Ιωαννίκιος](#) κατά την κεντρική εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ «Serbian Comfort to the Russian Heart».

- Της Σβετλάνα Λεβίτσκι

Ο Σεβασμιώτατος βρίσκεται στη Μόσχα κατόπιν πρόσκλησης που του απηύθυνε ο Μακαριώτατος [Πατριάρχης Μόσχας](#) και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος για να συμμετάσχει στο **Διεθνές Φεστιβάλ** το οποίο πραγματοποιείται στο **Ορθόδοξο Ανθρωπιστικό Πανεπιστήμιο «Άγιος Τύχων»**, και το οποίο ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου.



Τα χαρίσματα που συγκέντρωνε ο Μακαριστός Μητροπολίτης



Ο Μακαριστός Μητροπολίτης ήταν μια τέτοια προσωπικότητα που συγκέντρωνε πολλά χαρίσματα τα οποία ανέπτυξε αρμονικά στην ψυχή και στην προσωπικότητά του. Συνδύασε λοιπόν στην προσωπικότητά του μια μεγάλη εγκόσμια παιδεία,

θεολογική παιδεία, ενώ ταυτόχρονα προσευχόταν πολύ και είχε βαθιά πίστη, κάτι που άντλησε από τους γονείς του, όπως ανέφερε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιωαννίκιος.

Για το χάρισμα του Μακαριστού Μητροπολίτη με τους ανθρώπους και τις παιδαγωγικές του ικανότητες, ο Σεβασμιώτατος τόνισε: “Είχε ένα μεγάλο χάρισμα με τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, τους παντρεμένους, τους μοναχούς και τις μοναχές και κυρίως με τα παιδιά. Όταν εμφανίστηκε στο Βελιγράδι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ελλάδα, ως καθηγητής της **Θεολογικής Σχολής** έδωσε νέα ώθηση στους φοιτητές της Σχολής.



Είχε το μεγάλο **παιδαγωγικό χάρισμα** να μεταδίδει τις γνώσεις του και να εμπνέει τους φοιτητές να μαθαίνουν, να κάνουν τη δική τους έρευνα, να ενδιαφέρονται για τη θεολογία και για άλλες χρήσιμες επιστήμες”.

“Οι νέοι άνθρωποι, που τότε δεν ερχόντουσαν συχνά στην Εκκλησία, έσπευδαν να ακούσουν τα κηρύγματά του και να μιλήσουν μαζί του”, επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος κ. Ιωαννίκιος ανέφερε ότι η χειροτονία του ως Μητροπολίτη Μαυροβουνίου έγινε αποδεκτή με μεγάλη χαρά από τον λαό. “Ο κόσμος βίωσε την άφιξή του στο Μαυροβούνιο με δύο τρόπους. Από την μία ο λαός έλεγε ότι «Ο Θεός τον έστειλε σε εμάς!». Από την άλλη οι κομμουνιστικές

δυνάμεις στο Μαυροβούνιο βίωσαν την έλευσή του με φόβο, διότι κλονίστηκαν πολλά θεμέλια. Ο πιστός λαός τον στήριξε ειλικρινά. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης είχε **το χάρισμα της προφητείας**, ήταν πολύ γενναίος, πολύ μορφωμένος, αλλά και θεόπνευστος. Ήξερε πώς να κερδίσει τους εχθρούς του, και πολλοί από αυτούς που ήταν εναντίον του, όταν τον συνάντησαν, απλώς αποπλίστηκαν και τον πλησίασαν ως πνευματικό ποιμένα”.

Από πού αντλούσε τη δύναμή του ο Μακαριστός Μητροπολίτης



Επιπλέον, ο Σεβασμιώτατος είπε ότι πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπόρεσε ο άνθρωπος να αντέξει και πώς μπόρεσε να διατηρήσει αυτή την αισιοδοξία και αυτή τη δημιουργική ενέργεια όλη την ώρα. “Ήταν σημαντικό ότι ήταν **μορφωμένος**, γενναίος, ετοιμόλογος, αλλά δεν νομίζω ότι το μυστικό βρίσκεται σε αυτό. Ήταν **άνθρωπος που προσευχόταν πολύ**. Ήταν ασκητής. Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ως κύρια υποχρέωσή του στην ποιμαντική του λειτουργία, και έφερε τον λαό κοντά στον Χριστό.

Ήταν άνθρωπος της βαθείας, σιωπηλής, **προσωπικής προσευχής**. Ακριβώς όταν υπήρχαν τα μεγαλύτερα προβλήματα **ήξερε να αποτραβηχτεί** από όλα για μια ή δύο μέρες για να προσευχηθεί, να αφήσει να μιλήσουν όσοι μιλούν εναντίον του, που τον βρίζουν και τον συκοφαντούν. Αποσύρεται από όλα αυτά και προσεύχεται στον Θεό και για τον εαυτό του και για το λαό. Από τους μεγάλους κόπους του, δεν αποσύρθηκε ποτέ για να ξεκουραστεί.



Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι σχεδόν ποτέ **δεν απάντησε σε διάφορες συκοφαντίες** των ΜΜΕ εναντίον του. Ήταν πολύ χρήσιμο για όλους μας η περιστασιακή απόσυρσή του, για μία ή δύο μέρες, μερικές φορές λίγο παραπάνω, για χάρη της προσευχής, για να ανανεωθεί πνευματικά. Επέστρεφε πνευματικά ανανεωμένος, έτοιμος να θυσιαστεί για την Εκκλησία του και τον λαό του μέχρι τέλους”.

“Ανανέωσε πνευματικά ολόκληρο το Μαυροβούνιο, το ένωσε, αν και πάντα υπήρχαν κάποιες ομάδες που προκαλούσαν προβλήματα. Ήταν πάντα είναι εκεί για να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον λαό. Επομένως, απλώς ώθησε τους ανθρώπους στην ελευθερία, να χρησιμοποιήσουν τα χαρίσματά τους, να υπηρετήσουν την Εκκλησία, τον Κύριο με όλη τους την καρδιά”, υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος.

Η περίοδος του διχασμού



“Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου έλυνε κάθε κρίση διχάζοντας τον λαό, για να επιβιώσει πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο και ο μόνος που μπορούσε να ενώσει τον διχασμένο λαό ήταν η Εκκλησία γύρω από τον Μητροπολίτη Αμφιλόχιο. Στο τέλος, η κυβέρνηση χαρακτήρισε τη εν Σερβία Ορθόδοξη Εκκλησία ως εχθρό του κράτους που έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Σχεδόν κάθε έντιμος διάλογος μεταξύ των αρχών και της Εκκλησίας σταμάτησε και άρχισαν οι διώξεις.

Είχαμε όμως στην κεφαλή του λαού έναν σοφό και άγιο άνθρωπο, τον Μητροπολίτη Αμφιλόχιο. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης είχε πει στους συγκεντρωμένους: Ας προσευχηθούμε πρώτα στον Θεό. Και μετά ξεκίνησαν λιτανείες, γύρω από τους ναούς, οι οποίες μετατράπηκαν σε μια μεγάλη πομπή που κάλυψε όλες τις πόλεις με την πλειοψηφία του ορθόδοξου πληθυσμού στο Μαυροβούνιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της πομπής προσήλθαν άνθρωποι από διαφορετικά κόμματα και ιδεολογίες”, υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος.



Σε εκείνη την **ενότητα**, ο λαός ένιωσε μεγάλη δύναμη και μεγάλη **πνευματική ανανέωση**, όπως επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος.

Αναφερόμενος στην αρρώστια του Μακαριστού Μητροπολίτη, είπε: “Δεν τον είδαμε ποτέ κουρασμένο μέχρι το μακάριο τέλος του. Πάλεψε μέχρι τέλους. Είχε μια κάποια νεανική πληθωρικότητα μέχρι το τέλος της ζωής του και κατά κάποιο τρόπο έμεινε παιδί μέχρι το τέλος της ζωής του. Φυσικά, εξακολουθεί να παρακολουθεί και να ευλογεί το Μαυροβούνιο και τον λαό του από τον ουρανό”

Παρακολουθήστε την ομιλία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου κ. Ιωαννίκιου [ΕΔΩ](#)

Με πληροφορίες από mitropolija.com (Lazar Šćekić/Vesna Dević)

Φωτογραφίες από το Διεθνές Φεστιβάλ: mitropolija.com, Alexey Ososkov