

26/11/2022

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος στη Βέροια

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας



Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμpanίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας με την ευκαιρία της [εορτής του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος](#).

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο **Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων**, τέλεσε Αρτοκλασία για τα μέλη του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βεροίας και τους συνεχάρη για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδιά, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Αὐτή τήν ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Χρι-στός στούς μαθητές του, ὅταν τόν ρώτησαν ποιός θά εἶναι ἀνώτερος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καί Ἐκεῖνος δείχνοντας ἕνα παιδί τούς προειδοποίησε ὅτι, ἐάν δέν γίνουν σάν τά παιδιά, δέν θά εἰσέλθουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὑπόδειξη αὐτή τοῦ Χριστοῦ πρὸς τούς μαθητές του, ἡ ὁποία ἰσχύει καί γιά ὅλους ἡμᾶς, πού ἀνά τούς αἰῶνες τόν πιστεύουμε καί θέλουμε νά τόν ἀκολουθοῦμε, ἐπι-βεβαιώνεται μέ τή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι εἰσῆλ-θαν δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἐπιβεβαιώ-νε-ται ὅμως πολύ πε-ρισ-σότερο μέ τή ζωή τοῦ ἑορταζο-μένου σήμερα ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ προστάτου τῶν παιδιῶν. Διότι ὁ ἅγιος Στυ-λιανός ἔγινε πολίτης τῆς οὐρανίου βασιλείας καλλιεργώντας μέ τήν ἄσκησή του στήν ἔρημο ὅπου ἔζησε τρεῖς ἀπό τίς ἀρετές πού χαρα-κτη-ρίζουν τά παιδιά. Αὐτό, ἄλλωστε, ἐννοοῦσε καί ὁ Κύριος, ὅταν ἔλεγε ὅτι πρέπει νά ὁμοιάζουμε στά παι-διά, γιά νά εἰσέλθουμε στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό διευκρίνισε ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας: «μή παιδιά γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλά τῇ κακίᾳ νηπιάζετε».

Ποιές ἦταν ὅμως οἱ ἀρετές, τίς ὁποῖες διέθετε ὁ ἅγιος Στυλιανός καί τόν ἔκαναν νά μοιάζει μέ τά παιδιά;

Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ἀγάπη του πρὸς τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Μία ἀγάπη πού δέν ἔθετε προϋποθέ-σεις, πού δέν ὑπολόγιζε συμφέρο-ντα καί ὠφέλειες, πού προσφερό-ταν χωρίς νά ἀναμένει ἀνταλλάγ-ματα, μία ἀγάπη ἀδιάκριτη καί ἀνυπόκριτη, ὅπως γράφει ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος.

Αὐτή τήν ἀγάπη ἔχουν τά παιδιά, καί τήν προσφέρουν σέ ὅλους χω-ρίς νά ἐνδιαφέρονται ποιός εἶναι ὁ καθένας καί χωρίς νά περιμένουν ἀνταπόδοση, γιατί ἡ ψυχὴ τους εἶναι ἄδοξη, δέν ἔχει κακία, δέν ἔχει πονηρία, ἡ ὁποία ὑπολογίζει καί μετρά τό κόστος τῆς ἀγάπης.

Αὐτό συνέβαινε καί μέ τόν ἅγιο Στυλιανό. Ἀγάπησε τόν Θεό καί ἀκολούθησε τή ζωή τῆς ἀσκήσεως ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό ἀγάπη πρὸς αὐτόν. Καί καθώς ἤθελε

νά είναι απόλυτα άφοσιωμένος στον Θεό, διένειμε πρώτα ολόκληρη την πατρική του περιουσία σε όσους είχαν ανάγκη, κάνοντας τό πρώτο και μεγάλο βήμα της αγάπης.

Τό δεύτερο βήμα της αγάπης του ήταν ή προσευχή του για όλους τούς ανθρώπους. Στην ξρημο όπου άσκήτευε δέν άποξενώθηκε από τόν κόσμο, αλλά ένώθηκε μαζί του μέ την προσευχή, καθώς προσευχό-ταν νυχθημερόν για τούς ανθρώ-πους και τίς ανάγκες τους.

Καί τό τρίτο βήμα της αγάπης ήταν ότι, παρότι ζούσε στην ήσυχία της άσκήσεως, δεχόταν πλήθος μη-τέ-ρων, οί όποίες έφερναν τά παιδιά τους πού έπασχαν από διάφορες άσθενείες, για νά τά θεραπεύσει ο άγιος Στυλιανός, κάτι πού συνε-χίζει νά κάνει και μετά την κοίμη-σή του και μέχρι σήμερα, γι' αυτό και τόν θεωρούμε προστάτη τών παιδιών.

Η δεύτερη άρετή πού διέθετε ήταν ή απλότητα. Ποιά άλλη άρετή χαρακτηρίζει τά παιδιά περισσό-τε-ρο από την απλότητα; Και εάν για τά παιδιά ή απλότητα είναι μία φυσική κατάσταση, γιατί ή ψυχή τους δέν έχει σκληρύνει άκόμη από τά πάθη, για όλους τούς μεγαλυτέρους ανθρώπους είναι μία δύσκολη άρετή, γιατί μάς έμποδίζει ο έγωι-σμός, ή ύπερηφάνεια, και ή κάθε είδους κακία, νά την έχουμε και νά την έκφράζουμε, συμπεριφερό-με-νοι και αισθανόμενοι χωρίς την ιδέα ότι υπερέχουμε από τούς συνανθρώπους μας, χωρίς νά πι-στεύουμε ότι είμεθα πιό σπουδαίοι, πιό ένάρετοι, ίσως μερικές φορές και πιό άγιοι από αυτούς.

Συνοδοιπόρος της απλότητος είναι και ή τρίτη άρετή ή όποία χαρακτήριζε τόν άγιο Στυλιανό. Και αυτή δέν είναι άλλη από την ταπείνωση, την όποία καλλιέργησε μέ την πολυετή άσκηση και μέ την νέκρωση τών υλικών έπιθυμιών. Παρότι έφθασε σε μεγάλα ύψη άρε-τής και αγιότητος ο άγιος Στυ-λια-νός δέν τό έδειχνε, δέν τό διαφή-μιζε, δέν τό διατυμπάνιζε, άκόμη και όταν ο Θεός τόν αξίωσε νά έπι-τελεί θαύματα.

Μέ αυτές τίς τρεις άρετές όμοιώ-θηκε ο άγιος Στυλιανός μέ τά παι-διά και εισήλθε στη βασιλεία τών ουρανών, από όπου συνεχίζει νά πρεσβεύει και νά θεραπεύει και νά σώζει όσους τόν επικαλούνται και ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά και τά νήπια και τά βρέφη τά όποία προ-στατεύει.

Έορτάζοντας σήμερα και τιμώ-ντας τή μνήμη του, άς προ-σπαθήσουμε νά άποκτήσουμε και έμείς αυτές τίς τρεις άρετές. Και άς τόν παρακαλούμε πάντοτε νά προ-στατεύει τά παιδιά μας, τά όποια διατρέχουν πολλούς και με-γά-λους κινδύνους σωματικούς και ψυχι-κούς, και άς προσπαθοΰμε νά τά περιβάλλουμε μέ τή φροντίδα και την αγάπη μας, και ιδιαιτέρως όσα έχουν ανάγκη, όπως τό

κά-νουν πολλά χρόνια τώρα τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου Προστασίας τοῦ παι-διοῦ τῆς πόλεώς μας, πού τιμοῦν τόν ἅγιο Στυλιανό ὡς προστάτη τους.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐορτῆς τίς συγχαίρουμε γιά τό πολύπλευρο ἔργο τους, γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους γιά τὰ παιδιά καί τίς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας γιά τήν προσφορά τους. Καί εὐχόμεθα ὁ ἅγιος Στυλιανός καί πάνω ἀπό ὅλα ὁ Κύριός μας καί ἡ Κυρία Θεοτόκος νά τούς χαρίζουν δύναμη, σοφία ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θά βοηθοῦν αὐτό τό ἔργο τῆς συμπαραστάσεως τῶν παιδιῶν. Εἶναι ἕνα ἔργο πάρα πολύ μεγάλο. Τό λέω, γιατί τό γνωρίζω ἀπό κοντά, βλέπω τήν προσφορά τους, βλέπω τή θυσία τους, πού εἶναι ἄξιο νά τό μιμηθεῖ ὁ καθένας μέ τόν δικό του τρόπο. Εὐχομαι δύναμη καί υἱεία σέ ὅλες τίς κυρίες πού ἐπιτελοῦν τό ὁμορφο αὐτό ἔργο.





© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK



Δείτε περισσότερες φωτογραφίες [ΕΔΩ](#)