

25/04/2023

Θεία Λειτουργία στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης τέλεσε ο Μητροπολίτης Τρίκκης

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης](#)



Μια μοναδική στιγμή, σε ένα μοναδικό μνημείο, έζησε ο ευσεβής λαός της συμβασιλεύουσας Θεσσαλονίκης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου [Ροτόντα](#), ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών που κράτησαν δεκαετίες, τελέστηκε Θεία Λειτουργία, κατόπιν συγκαταθέσεως της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων.

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε, με την κανονική άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. [Ανθίμου](#), ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος](#) με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου την Κυριακή 23

Απριλίου 2023.

Ο Ναός ήταν κατάμεστος, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που προσήλθαν από νωρίς, στην Ακολουθία του Όρθρου.



Το κήρυγμα του Μητροπολίτη Τρίκκης

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος πήρε αφορμή από τον χαρακτηρισμό του εορταζομένου Αγίου ως Τροπαιοφόρου. «Τρόπαιο, είπε ο Σεβασμιώτατος, σημαίνει το βραβείο, που παίρνει κάποιος, όταν πρωτεύει σε κάποιον αγώνα. Ο Άγιος Γεώργιος νίκησε στον αγώνα της ζωής, γιατί παρά τις δυσκολίες και τους πειρασμούς, έζησε ως αξιωματικός την ζωή της πίστεως και της αρετής και κέρδισε και το τρόπαιο του μαρτυρίου. Νίκησε θυσιάζοντας την ζωή του για τον Χριστό και επάξια αποκαλείται Τροπαιοφόρος. Από εμάς δεν ζητείται να θυσιάσουμε την ζωή μας για τον Χριστό, αλλά να ζήσουμε κατά το

θέλημα του Χριστού. Και αυτό πάντοτε και ιδιαιτέρως σήμερα προϋποθέτει ένα διαρκή αγώνα. Ένα αγώνα, που μόνο με την Χάρη του Θεού μπορούμε να τον φέρουμε εις πέρας.



Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές: Για τον νέο, που πρέπει να μείνει ανεπηρέαστος από τούς ποικίλους πειρασμούς και τις προκλήσεις. Για τον επαγγελματία που πρέπει να νικήσει τον πειρασμό του εύκολου κέρδους. Για την μητέρα, που πρέπει να έχει το θυσιαστικό φρόνημα για τα παιδιά και την οικογένεια. Για τον πατέρα, που πρέπει να συναισθάνεται πάντοτε το βάρος της ευθύνης για την οικογένεια. Για τον επιστήμονα, που πρέπει να ασκεί με διάθεση προσφοράς την επιστήμη του και όχι απλώς ως βιοπορισμό. Για τον πολιτικό, που πρέπει να μένει έντιμος, ειλικρινής και ανυποχώρητος σε πιέσεις. Όχι να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα.

Για κάθε πιστό, που αδιαφορώντας για τις τυχόν αρνητικές αντιδράσεις, ομολογεί έργο και λόγω την πίστη του στο Χριστό. Για όλους μας υπάρχει ένας αγώνας και

όλους μας περιμένει ένα τρόπαιο. Καλούμεθα κι εμείς να γίνουμε τροπαιοφόροι, αν συνεχίζουμε απτόητοι να αγωνιζόμαστε αντλώντας δύναμη από την ίδια πηγή, που αντλούσε και ο Άγιος Γεώργιος. Δηλ. από τον Χριστό. Ωστε να διακηρύττουμε και μείς μαζί με τον Απ. Παύλο: “πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ” (Φιλιπ. δ, 13).



Η παλαιά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης

Ο Ιερός Ναός των Ασωμάτων-Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), ήταν παλαιά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, και ο πρώτος χριστιανικός αυτοκρατορικός Ναός μετά το τέλος των διωγμών. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό ως ναός αφιερωμένος στους προστάτες θεούς της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής Τετραρχίας, ή από τον Κωνσταντίνο τον Α΄ ως μαυσωλείο για τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Τον 4ο αιώνα μετατρέπεται σε χριστιανικό ναό με την προσθήκη ιερού βήματος στα ανατολικά. Μετά από την λήξη της εικονομαχίας η κόγχη του

ναού διακοσμείται με την παράσταση της Ανάληψης του Χριστού. Από το 1525 μέχρι το 1591 λειτουργεί ως ο μητροπολιτικός ναός της Θεσσαλονίκης, μετά από την μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Σήμερα τιμάται στον Άγιο Γεώργιο. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν το χριστιανικό διάκοσμο, όπως τα ψηφιδωτά της ζώνης των μαρτύρων.

Η 23η Απριλίου είναι μία από τις 12 φορές το χρόνο που, με βάση υπουργική απόφαση που εξεδόθη το 1995 επιτρέπεται η τέλεση Ιεράς Ακολουθίας.

Η παρουσία πιστών στις Ιερές Ακολουθίες συμβάλλει και διακηρύσσει την Ιερότητα του Πρωτοχριστιανικού, Αυτοκρατορικού, Μητροπολιτικού Ναού της Θεσσαλονίκης.







[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ](#)