

Υπερδραστηριότητα αιρετικών ομάδων σε πόλεις και χωριά - Πνευματική εγρήγορση απέναντι στην παραπλάνηση ζητούν Ιερές Μητροπόλεις

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες](#) / [Εκκλησία της Ελλάδος](#)



Να μην εφησυχάζουν στις “απρόσκλητες” επισκέψεις αιρετικών και προσηλυτιστικών ομάδων καλούν Ιερές Μητροπόλεις το ποίμνιό τους καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα ως προς την διανομή παραπλανητικού υλικού σε πόλεις και χωριά της Κεντρικής Ελλάδας.

Του Νικολάου Ζαΐμη

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημέρωσε με Εγκύκλιό της σχετικά με τη δράση Νεοπροτεσταντικής κινήσεως “Ελληνική Ιεραποστολική Κίνηση” η οποία από την 1η Ιουλίου έχει ξεκινήσει προσηλυτιστική εκστρατεία με

την ονομασία **“Operation Joshua - Κάθε σπίτι”**, σε περιοχές της **Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Βοιωτίας και της Αττικής**. Την ίδια ώρα που στις περιοχές αυτές δρα η οργάνωση αυτή, στην **επαρχία Αιγιαλείας και ιδιαίτερα στην πόλη του Αιγίου** έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα των **“Μαρτύρων του Ιεχωβά”**, με την Μητρόπολη να εφιστά την προσοχή προς το ποίμνιό της να μην παρασύρεται από τέτοιου είδους “διδασκαλίες”.

Σε δράση οι “κήρυκες”- Αποφυγή του παραπλανητικού υλικού ζητούν οι Μητροπόλεις

Η δράση αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 9 Ιουλίου, με τους απεσταλμένους “κήρυκες” να πηγαίνουν πόρτα πόρτα και διανέμουν υλικό το οποίο περιέχει την Αγία Γραφή και προτεσταντικό υλικό. Τα γραφεία επί των αιρέσεων των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεως ζητούν από τους πιστούς να παραδώσουν το υλικό αυτό στις ενορίες ή τις Ιερές Μητροπόλεις καθώς αποτελεί παραπλάνηση που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση θεωρεί την Ορθόδοξη Πίστη **«πνευματικά δεσμά αιώνων»**. Παράλληλα, σύμφωνα με την **Εκκλησία της Ελλάδος**, η ίδια κίνηση διατυπώνει ανιστόρητους και προσβλητικούς ισχυρισμούς σε ενημερωτική της ανάρτηση στο διαδίκτυο. Μεταξύ των άλλων σημειώνει ότι: *«Η Ελλάδα είναι ένα έθνος που το Ευαγγέλιο έχει σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί. Το πνευματικό σκοτάδι και η απιστία κυριαρχούν»*.



Πνευματική εγρήγορση

“Ας είμαστε υποψιασμένοι και σε εγρήγορση πνευματική! Να μην δεχόμαστε τέτοια φυλλάδια, αλλά και να δηλώνουμε τον σταθερό προσανατολισμό μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού προς πάσα κατεύθυνση και σε όποιες ομάδες αιρετικές κυκλοφορούν, είτε στις πλατείες μας, στα χωριά μας ή όταν χτυπούν τα κουδούνια των σπιτιών μας ή αν διενεργούν έργο επίσης φαινομενικά εκκλησιαστικό και κοινωφελές. Στώμεν καλώς στην Αγία Ορθόδοξη πίστη μας! Επικοινωνούμε με την ενορία μας και την Μητρόπολη μας άμεσα μόλις αντιληφθούμε κάποια τέτοια προσηλυτιστική δράση”, ανέφερε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος στην πρόσφατη ανακοίνωσή της για το ζήτημα ενώ την περασμένη Κυριακή [κάλεσμα προς τους απηύθυνε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών](#) επισημαίνοντας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Άλλωστε, όπως υπενθύμισε πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος **“οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί , ως μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή του ενός και μοναδικού Σώματος του Χριστού, δεν χρειάζονται τις διάφορες νεοφανείς αιρετικές κινήσεις ούτε τους διάφορους αυτοπροσδιοριζόμενους «κήρυκές» τους από το εσωτερικό ή το εξωτερικό”**.

[Διαβάστε επίσης: Ιερά Σύνοδος: Η Εκκλησία δεν χρειάζεται αυτοπροσδιοριζόμενους «κήρυκες» - Εφιστά την προσοχή στη δραστηριότητα Νεοπροτεσταντικής κινήσεως](#)



Υπερδραστηριότητα των “Μαρτύρων του Ιεχωβά” στο Αίγιο

Εκτός από την αιρετική αυτή κίνηση έντονη δραστηριότητα έχουν αναπτύξει στην περιοχή του Αιγίου οι «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά» ή Χιλιαστές. Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας “εκπρόσωποι της αιρέσεως αυτής επισκέπτονται τις οικίες των πιστών μας, με σκοπό να τους προσηλυτίσουν στην αίρεσή τους, προσφέροντάς τους την Καινή Διαθήκη, το κείμενο της οποίας δεν είναι εγκεκριμένο από την επίσημη Εκκλησία. Κατά τη συνήθη τακτική τους, απομονώνουν μια φράση του ιερού Ευαγγελίου, ώστε, εφόσον είναι αποκομμένη από τα συμφραζόμενα, να της δώσουν την ερμηνεία που επιθυμούν”.

Κατά την παρούσα περίοδο παρατηρείται και πάλι υπερδραστηριότητα και ιδιαίτερη κινητικότητα με την Ιερά Μητρόπολη να υπογραμμίζει ότι: “ο προσηλυτισμός αποτελεί ποινικό αδίκημα και απαγορεύεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος και τον Νόμο 1363/38-39”.

Τι είναι ο Χιλιασμός;

Ο Χιλιασμός είναι μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη οργάνωση με τίτλο «**Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά**» με έδρα το Μπρούκλιν της Αμερικής. Η

οργάνωση αυτή μέσω **βιβλίων Καινής Διαθήκης** και περιοδικών που εκδίδει, διοχετεύει σε ολόκληρο τον κόσμο πλάνες και αντιχριστιανικές διδασκαλίες. Παγιδεύουν αθώες ψυχές, εμφανιζόμενοι ως χριστιανοί ενώ στην πραγματικότητα αρνούνται τα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστεως και ιδιαίτερα την πίστη στην Αγία Τριάδα και τον Ιησού Χριστό ως «Θεό ἀληθινό ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ».



“Πολεμούν και διαστρέφουν την Αλήθεια της πίστεώς μας”

*“Κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου, αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αποστρέφεται όμως τις φοβερές αιρέσεις, όποιες κι απ’ όπου και αν προέρχονται, διότι πολεμούν και διαστρέφουν την Αλήθεια της πίστεώς μας, την οποία διαφυλάττει ακέραιη η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που είναι η μόνη σώζουσα και οδηγούσα τον άνθρωπο με ασφάλεια στο λιμάνι της σωτηρίας”, αναφέρει η **Μητρόπολη Καλαβρύτων** δίνοντας απάντηση σε όσους επιδιώκουν να διαστρέψουν την Αλήθεια της πίστεώς μας.*

Κατόπιν την υπερδραστηριότητας που παρατηρείται, εφιστά την προσοχή στον ευσεβή λαό της να μην παρασύρεται από τις διδασκαλίες και τις εκδηλώσεις των αιρετικών, όσο καλοί και ευγενείς κι αν είναι, και να παραμένουν **σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη και τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο Οποίος είναι «ή Όδός καί ή Άλήθεια καί ή Ζωή».**