

## Τα μηνύματα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς εκπαιδευτικούς και παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες](#) / [Εκκλησία της Ελλάδος](#)



Την προσευχή του και την στήριξη του στο πολυεύθουνο έργο των εκπαιδευτικών, αλλά και τις πατρικές του συμβουλές προς τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας εκφράζει μέσα από τα μηνύματά του ο [Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος](#).

Το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά 2023 - 2024 θα χτυπήσει την προσεχή Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος να εύχεται σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά.

## **Το μήνυμα προς του Εκπαιδευτικούς:**

*“Είναι αλήθεια ότι στην παροχή παιδείας και αγωγής στους νέους συμμετέχουν, σε ενεργό βαθμό, η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, οι θεσμοί, η Πολιτεία, η θρησκευτική πίστη και άλλοι παράγοντες. Παρ’ ολ’ αυτά το σίγουρο είναι ότι, η προσφορά του σχολείου συνιστά καίριας σημασίας ευθύνη στην ορθή διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς και την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.*

*Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι, ο εκπαιδευτικός αποτελεί το κατ’ εξοχήν πρόσωπο που επιφορτίζεται με ένα τεράστιο έργο, τόσο στη σωστή διαχείριση της ομάδας των μαθητών του, όσο και στην υποστήριξη και ενθάρρυνση αυτών για να φθάσουν σε κορυφές γνώσεις και ήθους.*

*Καλείσθε να διαξάγετε τον αγώνα αυτό σε δύσκολες συγκυρίες. Το παραδεχόμαστε όλοι! Αναγνωρίζουμε απόλυτα τη βαρύτητα του λειτουργήματός σας, περιβάλλοντάς σας με αισθήματα τιμής και ευγνωμοσύνης, καθώς μέσα από την καθημερινή επικοινωνία και επαφή με τους μαθητές, και χάρη στην ευσυνειδησία και πολλές φορές στην αυταπάρνησή σας, καλείστε να θέσετε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και αυτού όλου του κόσμου.*

*Καλλιεργείτε στα παιδιά μας την ιδέα για έναν κόσμο χωρίς βία και φανατισμό, χωρίς εξαρτήσεις και διακρίσεις, για κοινωνίες με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αγάπη. Σας είμαστε ευγνώμονες!*

*Συνοδοιπόρος στην αξιοθαύμαστη πορεία σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε διαρκώς την προσευχή και την υποστήριξή μου στο πολυεύθυνο έργο σας, σάς καταθέτω εγκαρδίως το ειλικρινές πατρικό ενδιαφέρον και την εν Χριστώ αγάπη μου”.*

## **Το μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων:**

*Τούτη την ώρα τα συναισθήματά σας είναι φυσιολογικά ανάμεικτα. Αφήνετε πίσω την περίοδο των διακοπών, της ξεκούρασης και της ξεγνοιασιάς και αναλαμβάνετε ένα πεδίο δράσης που απαιτεί συγκέντρωση, προσοχή και προετοιμασία. Αυτή όμως είναι η φυσική πορεία όλης της ζωής μας. Από σήμερα και πάλι θα ξανοιχτείτε στον θαυμαστό και λαμπρό κόσμο των γνώσεων και των εμπειριών που θα αποκτήσετε στη διάρκεια και αυτής της σχολικής χρονιάς.*

*Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος στον οποίο παρέχεται οργανωμένη εκπαίδευση. Είναι μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, την οποία αποτελούν κυρίως τα*

πρόσωπα των συμμαθητών σας και των δασκάλων σας. Μέσα από την επαφή σας με αυτούς θα σας δοθούν ευκαιρίες να αποκτήσετε κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας, να δημιουργήσετε νέες σχέσεις που θα σημαδέψουν τη ζωή σας.

Ανακαλύψτε νέους φίλους, προβάλετε το γνήσιο ενδιαφέρον σας για αυτούς, επενδύστε στις εποικοδομητικές συναναστροφές με τους συνομηλίκους σας. Να είστε ανεκτικοί στη διαφορετικότητα και να μην απορρίψετε κανέναν. Η άσκηση βίας και η περιφρόνηση έναντι των συμμαθητών σας δυναμιτίζει το υγιές σχολικό περιβάλλον και υποβιβάζει τον άνθρωπο, που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού.

Διότι βέβαια, πέρα από τις γνώσεις και τα άλλα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε στη σταδιοδρομία σας, σταθερός στόχος σας θα πρέπει να είναι να πλησιάσετε τον Χριστό για να πετύχετε ό,τι βαθιά επιθυμεί η ψυχή σας: τη χαρά, τη γαλήνη και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πορεία για την επιτυχία αυτού του στόχου, συντελείται με τον φωτισμό της χάρης του Θεού, μέσα από τον καθημερινό μας πνευματικό αγώνα.

Με τον Αγιασμό που τελείται σήμερα σε όλα τα Σχολεία της χώρας μας, ζητούμε και δεχόμαστε, δάσκαλοι και μαθητές, την ευλογία του Θεού. Η αγάπη και η φροντίδα για όλα τα παιδιά Του μάς βοηθούν να μαθαίνουμε, να προοδεύουμε, να αγαπάμε τους ανθρώπους και τη φύση γύρω μας, να ζούμε μια όμορφη ζωή.

Καλή αρχή, παιδιά μου!

Εύχομαι επίσης δύναμη και επιτυχία στους εκπαιδευτικούς μας και στους γονείς σας.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά!

## **Το μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων:**

“Νιώθω κι εγώ μαζί σας τη χαρά καθώς συναντιόμαστε πρώτη ημέρα της καινούριας χρονιάς στον όμορφο χώρο του σχολείου σας.

Αλήθεια, έχουμε σκεφθεί πόση αξία έχει αυτή η συνάντηση; Θα μπορούσαμε να μάθουμε ο,τι διδασκόμαστε στο σχολείο και από το σπίτι μας, μέσα από τις προηγμένες τεχνολογίες, χωρίς καθηγητές, τάξεις και συμμαθητές;

Θαρρώ πως η παιδεία δεν είναι απλώς μία διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων με τρόπο μηχανικό. Δεν είμαστε άλογα όντα, που μας εκπαιδεύουν τι να κάνουμε και πως να συμπεριφερθούμε, λες και δεν έχουμε ψυχή, λογική και θέλημα. Ας είμαστε

*ειλικρινείς, από όλα εκείνα που θυμόμαστε και θα θυμόμαστε για πάντα από τα χρόνια του σχολείου πρωταρχική θέση έχουν οι ωραίες στιγμές που ζήσαμε εντός και εκτός τάξης, με το αποτύπωμα που άφησαν στην καρδιά μας πολύ σημαντικοί άνθρωποι, δάσκαλοι, καθηγητές, συμμαθητές.*

*Οι νέες τεχνολογίες, η τηλεκπαίδευση και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία, - δώρα Θεού στον άνθρωπο. Όμως ποτέ δεν πρόκειται να αναπαραστήσουν με πιστότητα το κλίμα της τάξης: το χιούμορ, το αναπάντεχο, την αίσθηση ιερότητας μπροστά στην κοινή απόκτηση μιάς νέας γνώσης. Πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να αγγίξουν τη ζωντάνια των διαπροσωπικών σχέσεων και την αγάπη για τη μάθηση. Αυτά είναι άλλωστε που μας συνοδεύουν για όλη τη ζωή μας.*

*Έπειτα, και στην Εκκλησία μας, αυτό έχουμε ως κέντρο: τον Χριστό ως Διδάσκαλο, που θυσιάσε μέχρι και τη ζωή Του για όλους εμάς, τους μαθητές Του!*

*Ας χαρείτε, λοιπόν, την κάθε σας ημέρα στο σχολείο, την συναναστροφή με πρόσωπα αληθινά, κρατώντας τη μοναδικότητα κάθε συνάντησης, που είναι ικανή να σας συντροφεύει για πάντα.*

*Σας εύχομαι, από τα βάθη της πατρικής καρδιάς μου, καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά, φωτισμό του Θεού και όμορφη πορεία όλη τη νέα χρονιά”.*

**Φωτογραφία: Χρήστος Μπόνης**