



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΩΡΑ ΜΗΠΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΓΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 180

Ἐν Λαγκαδᾷ τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 2021

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος»
(Ἐκ τοῦ εἰρημοῦ τῆς δ' ὀδῆς τοῦ Κανόνος τῆς ἐορτῆς τοῦ Πάσχα).

Αγαπητοί μου χριστιανοί,
«Τά πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τά καταχθόνια», ψάλλει σέ ιεροπρεπή καὶ χαρούσυνο τόνο ή ἀγία Ἐκκλησία μας ἀπόψε, κατά τήν θεσπέσια καὶ φωταυγῆ λειτουργία τῆς Αναστάσεως, καλώντας μας καὶ πάλι νά έορτάσουμε τήν λαμπροφόρο Ανάσταση τοῦ Κυρίου μας Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ νά πανηγυρίσουμε τό «φαιδρόν τῆς Αναστάσεως κτήρυγμα». Η Ανάσταση τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ τήν κορυφαῖα έορτή τῆς Χριστιανοσύνης, γιατί σηματοδοτεῖ τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς καὶ τήν ἀπαρχή τῆς νέας αἰώνιου χριστοζωῆς. Είναι ή κατεξοχήν έορτή τῆς χριστιανικῆς πίστεως, τῆς εἰρήνης, τῆς κατά Χριστόν ἐλπίδος, τῆς εὐφροσύνης, τῆς ἀγαλλιάσεως, τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἀγάπης. Είναι ή έορτή τῶν έορτῶν καὶ ή πανήγυρις τῶν πανηγύρεων. Έορτή ἐλευθερίας καὶ χαρᾶς. Πάσχα, δηλαδή πέρασμα ἀπό τήν σκιά τοῦ θανάτου στό ἀκτινοβόλο φῶς τῆς ἐν Χριστῷ ἀειζωΐας.

Στήν παρούσα κρίσιμη ίστορική συγκυρία πού ζοῦμε, ὅπου σκότος μεγάλης ἀνησυχίας καὶ ἀγωνίας ἐκάλυψε όλόκληρο τόν κόσμο, τό μυστήριο τῆς πίστεως στόν Αναστάντα Κύριο μᾶς ἐνισχύει καὶ μᾶς παρηγορεῖ. Ο Αναστάς Χριστός, ή σαρκωμένη, σταυρωμένη καὶ ἀναστημένη Ἁγάπη, μᾶς χαρίζει τήν δύναμη νά ἀντιμετωπίσουμε τήν σκληρή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας. Όταν οἱ διάφορες δοκιμασίες, ὡς ή πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, σκοτεινιάζουν τόν νοῦ καὶ τήν καρδιά μας, ή γεμάτη ἀθανασία καὶ φῶς ἐλπίδα πού ἀναβλύζει ἀπό τό ήλιόμορφο καὶ ἀκτινοβόλο πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μᾶς χαριτώνει, μᾶς λυτρώνει, μᾶς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΓΑΡΟΠΟΛΙΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ. ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

έλευθερώνει, γαληνεύει τήν συνείδησή μας, φωτίζει, ιεροποιεῖ, ώραιοποιεῖ και νοηματοδοτεῖ τήν ζωή μας και τόν κόσμο όλόκληρο. Αύτός μόνος, ὁ Θεάνθρωπος Ιησοῦς Χριστός, εἶναι «ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ιω. 11, 25), «τὸ φῶς καὶ ἡ ἀλήθεια» (Ιω. 8, 12 καὶ 14, 6) τοῦ κόσμου, «ἡ ὁδός» πρός τόν οὐράνιο Πατέρα, «ὁ Σωτήρ ἡμῶν καὶ ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς». Χωρίς τήν πίστη στήν Ανάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλα στήν ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἀδύναμα, χλωμά, τραγικά, ἀχάριστα, περιορισμένα, ἐγκλωβισμένα στὸ ἀδιέξodo τοῦ θανάτου. Αύτήν τήν βεβαιότητα σέ ὅλη τήν πληρότητά της ἀνανεώνει στίς καρδιές μας ἡ ἔօρτη τῆς Αναστάσεως. Ο θάνατος νικήθηκε ὄριστικά καὶ ἡ ζωή πολιτεύεται!

Σέ μία χρονική περίοδο δπου, λόγω τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀνησυχίες καὶ δυσκολίες πολλές σκιάζουν τήν ζωή μας, ἡ ὄλόφωτη ἔօρτη τῆς Αναστάσεως τοῦ Κυρίου μᾶς ἀναζωογονεῖ μέ ζείδωρες ἀνάσες ἐλπίδος καὶ χαρᾶς. Στό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ιησοῦ Χριστοῦ, πού μετέλαβε ἐκουσίας γιά τήν δική μας σωτηρία τῆς ὁδύνης τῶν Παθῶν καὶ τοῦ θανάτου, πού ἀναστήθηκε ἐκ τῶν νεκρῶν, γιά νά ἔτοιμάσει «τόν δρόμο» γιά τήν ἀνάσταση ὅλων μας, πού νίκησε μέ τόν θάνατό Του τόν θάνατο, πού ἀνεκαίνισε ὄντολογικῶς τήν ἀμαυρωθεῖσα ἀπό τήν ἀμαρτία φύση μας, θεμελιώνεται, καταξιώνεται ἀγιάζεται, δικαιώνεται, ἀποκαθίσταται ὄλόκληρη ἡ ὑπαρξή μας. Ἐμπνεόμενοι ἀπό τό νικηφόρο μήνυμα τῆς Αναστάσεως, στερεωνόμεθα στή πίστη ὅτι στόν Κύριό μας Ιησοῦ Χριστό δόθηκε «πᾶσα ἔξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» (Μθ. 28, 18). Αύτός ὁ ἀναστάς θεάνθρωπος Κύριος, ὁ πρωτουργός τῆς ἀναστάσεώς μας, παραμένει διά τῆς Ἐκκλησίας Του κοντά μας «πάσας τάς ἡμέρας», μᾶς ἀγιάζει, μᾶς φωτίζει, μᾶς χειραγωγεῖ στόν ὄλόφωτο κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μᾶς περιβάλλει φιλόστοργα ὡς τέκνα ἀναστάσεως, υἱούς καὶ θυγατέρας εὐδοκίας.

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί,

Λουσμένοι ἀπόψε στήν ἀναστάσιμη πλημμυρίδα φωτός, πού ἀναβλύζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Σωτῆρος μας Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀς εὐωδιάσουν οἱ ἀποσταμένες ψυχές μας μέ ἀρωματά Αναστάσεως,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΩΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΙΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ἀς λαμπρυνθοῦν οἱ αἰσθήσεις μας ἀπό τὸ ἀνέσπερο καὶ ἵλαρόν φῶς Του.

Αὐτοῦ ἡ χάρις καὶ τὸ ἅπειρον ἔλεος εὔχομαι νά ἀγιάζουν καὶ νά
χαριτώνουν πάντοτε τὴν ζωή σας, ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ

Διάπυρος πρόστον Άναστάντα Κύριον εὐχέτης σας
Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Σερρών ωκεί Νιγρίτης Θεολόγος.
†Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

