

Πασχάλης Βαλσαμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΛΩΝΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΕΜΕΤΙΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πριν παρουσιάσω τη ζωή και το έργο του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ, ο οποίος εκοιμήθη πριν από 18 περίπου χρόνια, μέσα από άγνωστες φωτογραφίες, που αποθανατίζουν στιγμές της ζωής του και αποτελούν τμήμα της νεότερης ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα ήθελα να αναφερθώ στο αξιόλογο φωτογραφικό υλικό.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέροντων Δέρκων κ. Απόστολος μετά το θάνατο του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ παρέλαβε από το σπίτι του φωτογραφίες του, τις οποίες ανέθεσε να ταξινομήσει κάποιος διάκονος της Αρχιερατικής Προϊσταμενίας Ταταούλων. Το φωτογραφικό υλικό έμεινε για πολλά χρόνια ξεχασμένο και αναξιόποητο στο Επισκοπείο μέχρι που τελευταία ανέλαβε την Αρχιερατική Προϊσταμενία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και έφερε στην επιφάνεια, καθώς και φρόντισε να ψηφιοποιηθεί. Στη συνέχεια το παρέδωσε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο, πνευματικό τέκνο του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ. Από τη θέση αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο, που μου παραχώρησε να μελετήσω το φωτογραφικό υλικό, του οποίου παρουσιάζω μέρος του. Ακόμα ευχαριστίες οφείλω στον αγαπητό φίλο και συμμαθητή Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανο, ο οποίος μου έστειλε ψηφιοποιημένο το φωτογραφικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω για έναν ακόμα Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ κατά κόσμο Δημήτριος γεννήθηκε στο Φανάρι στις 1 Σεπτεμβρίου του 1919 από γονείς τον Πέτρο του Δημητρίου (1881-1931) και τη Μελπομένη το γένος Νικολαΐδου. Ο πατέρας του καταγόταν από την Ήπειρο και η μητέρα του από την Κύζικο. Τα εγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στη Πατριαρχική Μαράσλειο Σχολή. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και το 1933 ενεγράφη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1941, αφού υπέβαλε εναίσιμο επί πτυχίω διατριβή με θέμα «Η εν ταις επιστολαίς του Μεγάλου Βασιλείου εμπεριεχομένη ηθική διδασκαλία». Στη συνέχεια σπούδασε στη Ροβέρτιο Σχολή (1941-1943), στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ένα ακαδημαϊκό έτος (1943-1944) νομικά και παρακολούθησε μαθήματα της Αγγλικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή (1944-1948). Ήταν κάτοχος πιστοποιητικού τουρκικής φιλολογίας και παιδαγωγικών. Τον Μάρτιο του 1987 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η Μητρόπολις Κολωνείας».

Στις 17 Δεκεμβρίου του 1939 χειροτονήθηκε διάκονος στη Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αιμιλιανό (1936-1946) και έλαβε το όνομα του γέροντά του Μεγάλου Συγκέλλου Γαβριήλ. Τοποθετήθηκε στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή (1941) και στη συνέχεια στους ναούς

Ευαγγελισμού Προπόδων Ταταούλων και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθίων. Διετέλεσε αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Δέρκων από τον Δεκέμβριο του 1947 έως τέλη Απριλίου του 1949. Κατά τα έτη 1948-1949 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στον τουρκικό στρατό. Στη συνέχεια διορίστηκε διάκονος στο ναό των Δώδεκα Αποστόλων Φερίκιοϊ (1950-1951). Στις 9 Απριλίου του 1951 προσλήφθηκε διάκονος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Το ίδιο έτος κατέλαβε τη θέση του Τριτεύοντος και το 1953 του Δευτερεύοντος συγχρόνως ασκώντας καθήκοντα εισηγητή του Πατριάρχου Αθηνάγορα. Μετά διορίστηκε Κωδικογράφος και στις 10 Δεκεμβρίου του 1957 Υπογραμματέας. Στις 12 Απριλίου του 1964 έγινε Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ στις 26 Απριλίου του 1964 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Δωρόθεο (1946-1974) και την επόμενη ημέρα χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηνάγορα (1948-1972).

Στις 30 Μαρτίου του 1967 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε παμψηφεί Μητροπολίτη Κολωνείας και στις 9 Απριλίου του ίδιου έτους έγινε η χειροτονία του στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Παρέμεινε στη θέση του Αρχιγραμματέα έως της 26 Νοεμβρίου του 1970. Από 2 Οκτωβρίου του 1969 για πολλά χρόνια διετέλεσε μέλος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ακόμα ως πρόεδρος και μέλος διαφόρων συνοδικών επιτροπών, διερμηνέας και μεταφραστής της αγγλικής γλώσσας και μετείχε σε αποστολές του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο εξωτερικό.

Γνώριζε εκτός από την μητρική του γλώσσα την αγγλική και τουρκική και επαρκώς τη γαλλική και ιταλική.

Τον Μητροπολίτη Κολωνείας Γαβριήλ είχα γνωρίσει στα παιδικά μου χρόνια, που βοηθούσα στις ακολουθίες τον τότε Μητροπολίτη Δέρκων Κωνσταντίνο (1977-2011) μετέπειτα Νικαίας (2011-2021), ο οποίος ζήτησε να τον βοηθήσω στη λειτουργία, που τέλεσε στο ναό της Αγίας Παρασκευής Βουγιούκδερε. Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ είχε τελέσει και άλλες ακολουθίες στη Μητρόπολη Δέρκων και τον είχα βοηθήσει. Μετά τον συναντούσα στο Πατριαρχείο και σε ναούς της Πόλης που με έπαιρνε μαζί του ο Μητροπολίτης Νικαίας Κωνσταντίνος.

Την περίοδο που ετοιμάζα τη διδακτορική μου διατριβή σχετίστηκα περισσότερο μαζί του, διότι χρειάστηκα τις πολύτιμες συμβουλές του. Όταν μελετούσα στο Αρχαιοφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου την πατριαρχική αλληλογραφία της Μητροπόλεως Μετρών και Αθύρων ερχόταν και είχαμε ενδιαφέρουσες και οικοδομητικές συζητήσεις με την παρουσία του τότε Αρχαιοφύλακα Νικόλαου Πετροπέλη κ.ά. Μιλούσε για τις μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα. Αναφερόταν πως συγκέντρωσε το υλικό για τη σύνταξη της διδακτορικής του διατριβής για την Μητρόπολη Κολωνείας. Παραπονιόταν που δεν μπορούσε να επισκεφτεί την επαρχία του και να πραγματοποιήσει επιτόπιες έρευνες, διότι τότε οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές λόγω της πολιτικής κατάστασης. Θυμάμαι που έλεγε «οι άνθρωποι δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να συναντήσουν έναν κληρικό». Με θαύμαζε που πραγματοποιούσα επιτόπιες έρευνες στην Τσατάλτζα και στα

χωριά της σε δύσκολες εποχές. Χαιρόταν που εντόπιζα ξεχασμένα χριστιανικά μνημεία μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923) και τα συζητούσα μαζί του. Την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο ένας άγνωστος σε άγνωστους τόπους να ψάχνει χριστιανικά μνημεία και να συλλέγει πληροφορίες για μελέτη. Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ κατάφερε να μελετήσει το αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και άλλες πηγές και παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή, η οποία εκδόθηκε το 1987.

Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ σχεδόν καθημερινά πήγαινε στο Πατριαρχείο και εκκλησιαζόταν πολύ τακτικά στον Πατριαρχικό Ναό και σε ναούς της Πόλης. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε γεράσει και περπατούσε με αργά βήματα χρησιμοποιώντας μαστούνι. Καθόταν στην αίθουσα των επισκεπτών και έπιανε συζητήσεις με γνωστούς και αγνώστους. Ενθουσιάζονταν και χαιρόταν πολύ οι επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συνομιλούσαν με έναν Μητροπολίτη. Συζητούσε εκκλησιαστικά, ιστορικά θέματα, για μητροπόλεις, για γεγονότα, για πρόσωπα κ.ά. Γνώριζε πάρα πολλά για το Φανάρι, όπως γεγονότα που συνέβησαν, πυρκαγιές, που ξέσπασαν κατά καιρούς, οικίες που ανήκαν σε πατριάρχες, μητροπολίτες, λογίους, ιατρούς, εμπόρους κ.ά.

Πολύ συχνά τον συναντούσα στο γραφείο του τότε Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου διακόνου Ελπιδοφόρου, νυν Αρχιεπισκόπου Αμερικής, στο οποίο βρισκόταν και ο Κωδικογράφος διάκονος Μάξιμος, νυν Μητροπολίτης Σηλυβρίας, που περνούσα για να τους χαιρετήσω λόγω της φιλίας που διατηρούσα μαζί τους. Στο γραφείο γινόταν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για παλαιές εποχές. Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ αγαπούσε τους δύο κληρικούς, στους οποίους είχε εμπιστοσύνη και άφηνε στο γραφείο προσωπικά του πράγματα, που χρησιμοποιούσε στο Πατριαρχείο. Θυμάμαι μία φορά είχε έρθει ο δημοσιογράφος και φωτογράφος του Πατριαρχείου Νίκος Μαγγίνας με μία παλαιά φωτογραφία κάποιας τάξης παρθεναγωγείου της Πόλης και έψαχνε τον Μητροπολίτη Γαβριήλ για πληροφορίες. Ο Γαβριήλ αμέσως αναγνώρισε πρόσωπα και χρονολόγησε τη φωτογραφία. Είχε αποκτήσει φήμη λογίου και όσοι ήθελαν να μάθουν κάτι ή είχαν απορίες για παλαιές εποχές τον συμβουλευόταν.

Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ έζησε τη Μικρασιατική καταστροφή, για την οποία συζητούσε από αφηγήσεις που είχε από τους γονείς του και από παλαιότερους, την περίοδο της Ανταλλαγής των πληθυσμών (1923), την επιστράτευση των είκοσι ηλικιών (1941), το ληστρικό φόρο περιουσίας (Varlık Vergisi) (1942), τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1939-1945), τα γεγονότα της 6/7 Σεπτεμβρίου του 1955, τις απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκία το 1964, το Κυπριακό Ζήτημα και την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που έκλεισε το 1971.

Στις συζητήσεις μιλούσε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά του χρόνια, για τις σπουδές του και για τη διακονία του στην Εκκλησία. Όταν σπούδαζε στο πανεπιστήμιο της Πόλης για ένα χρονικό διάστημα ήταν Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Δέρκων και είχε ζητήσει άδεια από τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιωακείμ (1931-1950) να ξυριστεί για να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές του, διότι την περίοδο εκείνη δεν επέτρεπαν στα πανεπιστήμια τους φοιτητές με γένια. Έπαιρνε το πλοίο από την αποβάθρα των Θεραπειών που ήταν σε πολύ μικρή απόσταση από τη Μητρόπολη Δέρκων για να

πάει στο Εμίνονου και από εκεί στο Πανεπιστήμιο της Πόλης. Καθόταν στην κάτω αίθουσα του πλοίου επειδή ήταν ξυρισμένος για να μην σκανδαλίζονται οι πιστοί. Κάποιος φίλος του κληρικός όπως μου είχε πει τον αστειευόταν για την εμφάνισή του. Θυμόταν πρόσωπα και γεγονότα από τα Θεραπειά και διηγούνταν ώρες ολόκληρες ιστορίες για τη Μητρόπολη Δέρκων. Μου είχε περιγράψει την εσωτερική διαρρύθμιση του μητροπολιτικού μεγάρου, το οποίο πυρπολήθηκε τη νύχτα των γεγονότων της 6^{ης} Σεπτεμβρίου του 1955, τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου, που κατεδαφίστηκε το 1958, και στον περίβολό του τους τάφους των μητροπολιτών. Το διάστημα αυτό ο Γαβριήλ είχε περάσει μία περιπέτεια, η οποία θα του είχε κοστίσει στη ζωή του. Κάποιος είχε πει σε έναν Αρμένιο ότι η γυναίκα του διατηρεί σχέσεις με ιερωμένο της Μητροπόλεως Δέρκων. Έτσι αποφάσισε να σκοτώσει τον κληρικό που δεν γνώριζε και έστησε ενέδρα στη βρύση, που ήταν κοντά στη Μητρόπολη, από την οποία έπαιρναν νερό οι κληρικοί. Όταν ο Γαβριήλ πήγε να πάρει νερό από τη βρύση ο Αρμένιος προσπάθησε να τον επιτεθεί και αμέσως παρενέβησαν άνθρωποι που περίμεναν να πάρουν νερό και δήλωσαν για το άριστο ήθος και τη σοβαρότητά του. Ο Αρμένιος τον ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από τη βρύση.

Το διάστημα που υπηρετούσε στην Πατριαρχική Αυλή συνεργάστηκε στενά με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Διηγούνταν συνεργασίες που είχε μαζί του και θυμόταν όταν ήταν Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ηλικία 48 ετών ο Αθηναγόρας καθημερινά από τον πάνω όροφο του Ευγενίδειου Μεγάρου φώναζε «Γαβριήλ» και ανεβοκατέβαινε τις πολλές σκάλες του κτηρίου. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε στα μετέπειτα χρόνια, που είχε γίνει αρχιερέας και παρέμεινε στη θέση του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δόξαζε το Θεό που τον αξίωσε να χαρεί το αξίωμα της ιεροσύνης, διότι όπως έλεγε κάποιοι διάκονοι της Πατριαρχικής Αυλής είχαν εκλεγεί απ' ευθείας αρχιερείς. Συχνά έλεγε «όλα στη ζωή του τα οφείλει στο Πατριαρχείο». Μία φορά ανέφερε ως παράδειγμα χάρις της Εκκλησίας την επίσκεψη του Πατριάρχου Δημητρίου στην Ιορδανία στις 4 Ιουνίου του 1987, τον οποίο συνόδεψε στα ανάκτορα και συνομίλησε με τον βασιλέα της Ιορδανίας Χουσεΐν.

Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ ήταν παραδοσιακός Φαναριώτης Ιεράρχης, πιστός, απλός, ταπεινός, μορφωμένος, ομιλητικός, συμπαθητικός, ευχάριστος και ανοιχτός για συζήτηση. Επίσης ήταν αφοσιωμένος στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και στις παραδόσεις της, πολύ καλά καταρτισμένος και είχε ευρεία μόρφωση επί των εκκλησιαστικών και ιστορικών θεμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Λειτουργούσε σε ναούς της Πόλης, τελούσε μυστήρια και συμμετείχε στις εκδηλώσεις της ομογένειας. Στο δρόμο, όπως επιβάλλεται στην Τουρκία με νόμο, φορούσε πάντοτε κουστούμι χρώμα μαύρο ή μπλε ή γκριζο με γραβάτα και καπέλο, ενώ το χειμώνα επιπλέον παλτό ή καμπαρντίνα και διατηρούσε πατριαρχική γενειάδα. Γνώριζε πολλούς ανθρώπους στην Πόλη και στο εξωτερικό, οι οποίοι τον σεβόταν και τον εκτιμούσαν.

Ο Γαβριήλ άφησε καλές εντυπώσεις στην Εκκλησία και στην ομογένεια της Πόλης. Χειροτόνησε διάκονο στις 30 Δεκεμβρίου του 1973 τον νυν Άξιο Ποιμενάρχη μας Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο, που εργάζεται αθόρυβα στην Πόλη. Θυμάμαι, στο Πατριαρχείο όταν ο Ποιμενάρχης μας ήταν

Υπογραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ συχνά αναφερόταν πολύ θετικά στο πρόσωπό του.

Την παραμονή του Αγίου Στεφάνου στις 26 Δεκεμβρίου 2003 είχα πάει να εκκλησιαστώ στο Ναό του Αγίου Στεφάνου Γεσίλκιοϊ, όπου τελούνταν εσπερινός. Στο Ιερό πληροφορήθηκα από τον Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως Γερμανό (1987-2018) ότι ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ δεν ήταν καλά στην υγεία του. Μετά από λίγες μέρες εκοιμήθη σε ηλικία άνω των 84 ετών, συγκεκριμένα στις 29 Δεκεμβρίου. Στις 2 Ιανουαρίου του 2004 έγινε η εξόδιος ακολουθία του στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στην οποία παρευρέθηκα και υπήρχε συγκινητική ατμόσφαιρα. Θυμάμαι, που εξεφώνησε συγκινητικό επικήδειο λόγο ο τότε διάκονος Κωδικογράφος Μάξιμος, νυν Μητροπολίτης Σηλυβρίας, για τη ζωή και το έργο του.

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες από τη ζωή του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ, από τις οποίες οι περισσότερες δεν είχαν σημειώσεις και προσπάθησα από προσωπική εμπειρία και από διάφορες πηγές, καθώς και με τη βοήθεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανου να τις παρουσιάσω, τον οποίο ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.





Ο Πέτρος Πρεμετίδης (1881-1931) πατέρας του Μητροπολίτου Κολωνείας
Γαβριήλ.



Ο Δημήτριος (Γαβριήλ) Πρεμετίδης νήπιο, 1919.



Έδεσα. Από αριστερά ο Δημήτριος (Γαβριήλ) Πρεμετίδης, 20 Αυγούστου 1930.



Ο Δημήτριος Πρεμετίδης μαθητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, 26 Ιουνίου 1934.



Νέα Αρετσού. Από δεξιά ο Δημήτριος Πρεμετίδης, 29 Ιουλίου 1934.



Ο Δημήτριος Πρεμετίδης μαθητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, 1935.



Η Μ. Πρεμετίδου ανεψιά του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ, 21 Ιουλίου 1935.



Προς τον Σεβαστόν Μωσ
Μέγαλ ξύμαλλον σου
Οικονομικου θρόνου
κ.κ. Γαβριήλ, μελ. α.
Πρωτοτότου Σεβαστοῦ
καὶ ἐκκλησιαστικῶν.
Γρηγόριος Δάφας
Ἀθήναι 3/3/38.

Αναμνηστική φωτογραφία του Δημήτριου Πρεμετίδη με το φίλο του Γρηγόριο Δάφα, 1938.



Αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά δεύτερος ο Γαβριήλ Πρεμετίδης, 24 Μαΐου 1942.



Αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά πρώτος ο Γαβριήλ Πρεμετίδης, δεκαετία 1940.



Ο Γαβριήλ τεταρτοετής φοιτητής Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Πόλης, 1947.



Άγκυρα. Αναμνηστική φωτογραφία από τη Σχολή Ανώτατων Αξιωματικών. Πρώτος από αριστερά ο Γαβριήλ ως έφεδρος αξιωματικός στον τουρκικό στρατό, 1949.



Αναμνηστική φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του Γαβριήλ. Από δεξιά ο Γαβριήλ, 1949.



Έδεσσα. Ο Γαβριήλ Πρεμετίδης με τη θεία του Ασπασία, 1950.



Ο Γαβριήλ Πρεμετίδης, 9 Απριλίου 1950.



Από δεξιά ο Γαβριήλ, η Μαριάνθη Γεωργιάδου αδελφή του και ο Πέτρος,
Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1950.



Ο Γαβριήλ σε κλινάμαξα κατά την αναχώρηση από σιδηροδρομικό σταθμό, 1950.



Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αναμνηστική φωτογραφία από το κατηχητικό του Ναού Δώδεκα Αποστόλων Φερίκιοϊ. Από δεξιά ο κατηχητής διάκονος Γαβριήλ και ο διάκονος Πολύκαρπος Ρετσέλλης, Απρίλιος 1951.



Ο διάκονος Γαβριήλ με τις θείες του Ασπασία από αριστερά και δεξιά Ανδρονίκη και στο κέντρο η Ελένη Χατζησταύρου, αρχές της δεκαετίας του 1950.



Μονή Μεταμορφώσεως του Χριστού Πρώτης. Επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Συμεών Σινιόσογλου. Ο Μητροπολίτης Δέρκων Ιάκωβος, από αριστερά ο διάκονος Γαβριήλ, πίσω διακρίνεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και δεξιά ο Μητροπολίτης Ικονίου Ιάκωβος, στις αρχές της δεκαετίας του 1950.



Η παλαιά πατριαρχική τράπεζα στο Ευγενίδειο. Στο κέντρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, από δεξιά ο Μητροπολίτης Δέρκων Ιάκωβος, τέταρτος ο Αρχιμ. Ιωάννης (Παπά Γιάννης) Έξαρχος του Παναγίου Τάφου μετέπειτα Επίσκοπος Πορφυρουπόλεως και ο Εμμανουήλ Φωτιάδης. Από αριστερά στο βάθος τρίτος ο Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος, οι διάκονοι Αγάπιος μετέπειτα Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων και Γαβριήλ, δεκαετία του 1950.



Αναμνηστική φωτογραφία από γεύμα, δεκαετία του 1950. Από αριστερά οι διάκονοι Αγάπιος μετέπειτα Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, Γαβριήλ, ένας σερβιτόρος, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κ.ά.



Από αριστερά δεύτερος Εμμανουήλ Φωτιάδης, οι διάκονοι Αγάπιος μετέπειτα Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, Γαβριήλ, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κ.ά., μέσα δεκαετίας του 1950.



Επίσκεψη του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενέδικτου στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 27 Οκτωβρίου 1959. Πρώτη σειρά: Από αριστερά τρίτος ο Μητροπολίτης Δέρκων Ιάκωβος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ,, ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δωρόθεος. Δεύτερη σειρά: Από αριστερά τρίτος ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Θωμάς, ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος, ,, ο Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος, ο Αρχιμ. Μάξιμος Ρεπανέλης μετέπειτα Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως κ.ά. Τρίτη σειρά: Από αριστερά τέταρτος ο διάκονος Χρυσόστομος μετέπειτα Μητροπολίτης Μύρων και Εφέσου, ο διάκονος Γαβριήλ μετέπειτα Μητροπολίτης Κολωνείας, ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ανδρέας, ,, ο Επίσκοπος Δαφνουσίας Γρηγόριος, ο Μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κ.ά. Από αριστερά: Τέταρτη σειρά έκτος ο Αρχιμ. Ιωάννης Οικονομίδης μετέπειτα Επίσκοπος Πορφυρουπόλεως κ.ά. Από αριστερά: Πέμπτη σειρά πέμπτος ο Βασίλειος Σταυρίδης, έβδομος ο Ιωάννης Παναγιωτίδης κ.ά.



Από αριστερά οι Μητροπολίτες Σάρδεων Μάξιμος, Βάρνης Κωνσταντίνος και ο Υπογραμματέας της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου διάκονος Γαβριήλ, 1960.



Άγιο Όρος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης Βαρνάβας και ο διάκονος Γαβριήλ, 1963.



Από αριστερά οι Μητροπολίτες Νικομηδείας Συμεών, Σταυρουπόλεως Μάξιμος, Γαβριήλ Πρεμετίδης κ.ά., δεκαετία του 1960.



Επίσκεψη του νομάρχη της Πόλης Νiyazi Aki. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Σελευκείας Αιμιλιανός, στη μέση ο νομάρχης, ο Αρχιγραμματέας Συμεών Αμαρύλλιος και πίσω ο Υπογραμματέας Γαβριήλ Πρεμετίδης, 1963.



Αναμνηστική φωτογραφία, από αριστερά ο Γαβριήλ, ο Μητροπολίτης Κώου Ναθαναήλ και ο Στυλιανός Χαρκιανάκης μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, δεκαετία του 1960.



Από αριστερά ο Μητροπολίτης Κολωνίας Γαβριήλ και ο Μάξιμος Ευδός μετέπειτα Μητροπολίτης Σερρών, δεκαετία του 1960.



Ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ στο θρόνο του Πατριαρχικού Ναού Αγίου Γεωργίου τελεί την απόλυση της θείας λειτουργίας, ευλογώντας τους πιστούς, 9 Απριλίου 1967.



Ευγενίδειο Μέγαρο. Στιγμιότυπο μετά τη χειροτονία του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ. Από δεξιά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνάγορας, οι Μητροπολίτες Χαλδίας Κύριλλος, Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος και Κολωνείας Γαβριήλ, 9 Απριλίου 1967.



Αναμνηστική φωτογραφία μετά τη χειροτονία του Μητροπολίτου Κολωνείας Γαβριήλ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηνάγορα, 9 Απριλίου 1967.



Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ ασπάζεται τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο Βιέννης Jakob Weimbacher στο Ναό Αγίου Στεφάνου Βιέννης, 29 Ιουνίου 1968. Από αριστερά ο Πατριάρχης Ρουμανίας Ιουστινιανός και ο Επίσκοπος Αράντ Θεόκτιστος μετέπειτα Πατριάρχης Ρουμανίας.



Ουψάλα Σουηδίας. Στιγμιότυπο από τη Δ΄ Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (4-20 Ιουλίου 1968). Από δεξιά ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, οι Μητροπολίτες Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος, Ειρηνοπόλεως Συμεών μετέπειτα Νικομηδείας, ο Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, ο Μέγας Αρχιδιάκονος Ευάγγελος Γαλάνης μετέπειτα Μητροπολίτης Πέργης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Αθηναγόρας Κοκκινάκης και ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Βιέννη, 17 Απριλίου 1970. Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα στη βιβλιοθήκη του καθηγητή Karl Fellinger. Από αριστερά οι Μητροπολίτες Κολωνείας Γαβριήλ, Αυστρίας Χρυσόστομος Τσίτερ και ο καθηγητής Karl Fellinger.



Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα στην κλινική του Πανεπιστημίου Βιέννης, 17 Απριλίου 1970. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Αυστρίας Χρυσόστομος Τσίτερ. Από δεξιά δεύτερος ο καθηγητής Karl Fellingner και τρίτος ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Βιέννη, 17 Απριλίου 1970. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας με τον Καρδινάλιο Αρχιεπίσκοπο της Βιέννης Φραντς Κένιγκ. Από αριστερά οι Μητροπολίτες Μιλήτου Αιμιλιανός Τσακόπουλος, Αυστρίας Χρυσόστομος και Κολωνείας Γαβριήλ.



Βιέννη, Απρίλιος 1970. Αριστερά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνάγορας. Δεξιά δεύτερος ο Μητροπολίτης Αυστρίας Χρυσόστομος και τρίτος ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Βιέννη, Απρίλιος 1970. Αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά οι Μητροπολίτες Μιλήτου Αιμιλιανός Τσακόπουλος και Κολωνείας Γαβριήλ.



Βιέννη, Απρίλιος 1970. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Μιλήτου Αιμιλιανός Τσακόπουλος, ο Επίσκοπος Αμφιπόλεως Σίλας Κοσκινάς μετέπειτα Νέας Ιερουσάλης και Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών και ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Βιέννη, Απρίλιος 1970. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ, μία κυρία, ο Μητροπολίτης Μιλήτου Αιμιλιανός Τσακόπουλος και ο Φίλιππος Καπετανίδης μετέπειτα Μητροπολίτης Τυάνων.



Βιέννη, Απρίλιος 1970. Ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ με ένα μικρό κοριτσάκι.



Στιγμιότυπο από την χειροτονία του Επισκόπου Απολλωνιάδος Κωνσταντίνου Χαρισιάδη μετέπειτα Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων, Δέρκων και Νικαίας στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου, 16 Ιανουαρίου 1972. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων και δεξιά ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Στιγμιότυπο από τη χειροτονία του διακόνου Απόστολου Δανηλίδη, νυν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων στο ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Πέρα, 30 Δεκεμβρίου 1973.



Στιγμιότυπο από γεύμα που παραχωρήθηκε στην Κωνσταντινούπολη προς τιμή της επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείμ (16-22 Μαρτίου 1974). Από αριστερά οι Μητροπολίτες Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης, Κολωνίας Γαβριήλ, Κορίνθου Παντελεήμων και Σταυρουπόλεως Μάξιμος.



Επίσημο γεύμα προς τιμή της επίσκεψης του Πατριάρχου Γεωργίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (2-6 Μαΐου 1977). Από αριστερά ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας και ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Επίσημο γεύμα που παραχωρήθηκε στο Ρωσικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πατριάρχου Ρωσίας Ποιμένα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (12-19 Οκτωβρίου 1977). Ο Πατριάρχης Ρωσίας Ποιμήν προσφέρει αναμνηστικό δώρο στον Μητροπολίτη Κολωνείας Γαβριήλ. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων και πίσω στο βάθος ο Επίσκοπος Σεβαστείας Θεόκλητος μετέπειτα Μετρών και Αθύρων.



Στιγμιότυπο από λειτουργία στη Μονή Μεταμορφώσεως του Χριστού Πρώτης. Διακρίνονται από αριστερά οι Μητροπολίτες Κολωνείας Γαβριήλ, Σταυρουπόλεως Μάξιμος και Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος. Όρθιοι στο κέντρο οι καθηγητές Αθανάσιος Αγγελόπουλος και Σωτήριος Βαρναλίδης, τέλη της δεκαετίας του 1970.



Εξ.
Vali Orhan Ertuğ Patrikhane ziyaretinde

Επίσκεψη του νομάρχη της Πόλης Orhan Ertuğ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1979. Υποδέχονται από αριστερά ο Αρχιγραμματέας Φίλιππος μετέπειτα Μητροπολίτης Τυάνων, οι Μητροπολίτες Κολωνείας Γαβριήλ, Μελιτινής Ιωακείμ μετέπειτα Νικομηδείας και Μύρων Χρυσόστομος μετέπειτα Εφέσου. Από δεξιά ο Δευτερεύων διάκονος Δημήτριος, νυν Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων.



Θεραπεία, 1981. Στιγμιότυπο από γεύμα του εορτασμού της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου στο ξενοδοχείο Büyüik Tarabya Oteli. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Κολωνείας, ο Fr. Peter, ο Επίσκοπος Αριανζού Γερμανός μετέπειτα Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως και ο Μητροπολίτης Ελενουπόλεως Αθανάσιος, νυν πρ. Χαλκηδόνος.



Ο Πρέσβης της Ελλάδας της Άγκυρας Αλέξανδρος Φίλων στη Μητρόπολη Χαλκηδόνος, 1981. Στη μέση ο πρέσβης. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ και από δεξιά ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος.



Από αριστερά οι Μητροπολίτες Μελιτικής Ιωακείμ, νυν Νικομηδείας, Μύρων Χρυσόστομος μετέπειτα Εφέσου, ; ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, ο Μητροπολίτης Ροδοπόλεως Ιερόνυμος, ; και ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ, αρχές δεκαετίας 1980



Από αριστερά οι Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος, Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης, Χαλκηδόνας Μελίτων και Κολωνείας Γαβριήλ, αρχές δεκαετίας 1980.



Από αριστερά οι Μητροπολίτες Λύστρων Καλλίνικος, Κολωνείας Γαβριήλ, Ροδοπόλεως Ιερώνυμος και Χαλδίας Κύριλλος, δεκαετία 1980.



Από δεξιά ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ και ο Μητροπολίτης Δέρκων Κωνσταντίνος μετέπειτα Νικαίας στον τάφο της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Γεθσημανή, 1 Ιουνίου 1987.



Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στη Γενεύη, 10 Δεκεμβρίου 1987. Διακρίνονται από δεξιά ο Γενικός Γραμματέας Emilio Castro, οι Μητροπολίτες Κολωνείας Γαβριήλ, Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης, Μύρων Χρυσόστομος μετέπειτα Εφέσου και στο βάθος ο καθηγητής Βασίλειος Σταυρίδης.



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος με τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Δίπλα στον Πατριάρχη διακρίνεται ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ, στο βάθος ο Ιωάννης Χατζηφώτης και από δεξιά ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης.



Από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου στο Άγιο Όρος (21-30 Σεπτεμβρίου 1990). Από δεξιά οι Μητροπολίτες Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης, Κολωνείας Γαβριήλ, Πέργης Ευάγγελος, Λύστρων Καλλίνικος, Ελενουπόλεως Αθανάσιος, νυν πρ. Χαλκηδόνος, Μελιτινής Ιωακείμ, νυν Νικομηδείας και Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιος.



Αναμνηστική φωτογραφία, αρχές της δεκαετίας του 1990. Από αριστερά ο Ασύριος Μητροπολίτης Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας Γιουσούφ Τσετίν, ο Μεσρόπ Μουταφιάν μετέπειτα Πατριάρχης των Αρμενίων της Τουρκίας, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης Louis Relatre, ; , στο κέντρο ο Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ, ο διάκονος Τριτεύων Χρυσόστομος Καλαϊτζής, νυν Μητροπολίτης Μύρων, ο διάκονος Ταράσιος, νυν Μητροπολίτης Ροδοπόλεως και ο π. Ιωάννης Ευθυμιάδης.



Πατριαρχική λειτουργία, αρχές δεκαετίας του 1990. Από δεξιά ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας, οι Μητροπολίτες Φιλαδελφείας Μελίτων, Μελιτινής Ιωακείμ, νυν Νικομηδείας, Ηλιουπόλεως και Θείων Αθανάσιος, νυν πρ. Χαλκηδόνος, Πέργης Ευάγγελος, Κολωνείας Γαβριήλ, Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος και ο διάκονος Απόστολος, νυν Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων.



Από αριστερά ο Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος, Ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Γεώργιος Τσέτσης και ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ.



Ξενοδοχείο Rodos Palase. Από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στη Ρόδο (22-24 Οκτωβρίου 1994). Από αριστερά ο Βασίλειος Καμπουράκης και οι Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος και Κολωνείας Γαβριήλ.



Από αριστερά ο Νικόλαος Μαγγίνας, ο Μητροπολίτης Κολωνείας Γαβριήλ και ο Επίσκοπος Λαμψάκου Μακάριος, νυν Μητροπολίτης Ανέων, δεκαετία 1990.