



ΠΑΣΧΑ 2022

**Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως**

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει». Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως γεμίζει τίς καρδιές μας μέ ελπίδα καί δύναμη. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ καί πάλι τή ζωή μας. Τούτη τήν ἀναστάσιμη ἡμέρα παίρνουμε πίσω ὅλα ὅσα μᾶς ἔκλεψε τά τελευταῖα χρόνια ὁ φόβος τοῦ θανάτου. "Ολους ἐκείνους καί ἐκεῖνα πού βίαια μᾶς στέρησε ἡ φοβερή πανδημία, τά ἀγαπημένα πρόσωπα καί τή χαρά τῆς ζωῆς. "Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, Ἄδη, τό νῖκος; Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι", Ἀνέστη Χριστός καί καμιά μορφή θανάτου δέν θά μπορεῖ πλέον νά σκιάζει τή ζωή μας καί νά γκρεμίζει ὅσα θά χτίζει ἡ δημιουργική πνοή τῆς ἀγάπης.

Τώρα, σ' αύτούς τούς δύσκολους καιρούς πού ὅλα συνταράσσονται, πού ὅλα φαίνονται νά χάνονται ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη, πού ἡ ἀδικία, ἡ μισαλλοδοξία καί οἱ εἰκόνες τοῦ παραλογισμοῦ καί τῆς σκληρότητας τοῦ πολέμου σκοτεινιάζουν καί θυμώνουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά συνεργήσουν ὥστε νά λάμψει στόν κόσμο τό ἄπλετο καί

άνεσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τό μόνο πού μπορεῖ νά
ἀναστήσει τήν ἐλπίδα καί νά φέρει τήν εἰρήνη καί τήν καταλλαγή
στόν ταραγμένο μας κόσμο.

Ἡ Ἀνάσταση παρέχει στήν ἀνθρωπότητα τή μοναδική ἔξιδο
ἀπό τήν κατάθλιψη καί τόν φόβο στήν ἀγαλλίαση τῆς ζωῆς, ἀπό
τήν ἄκρατη ἰδιοτέλεια στήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη, ἀπό τήν
ταραχή καί τήν ἀγωνία στήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀναστημένος
Ἰησοῦς ἀνοίγει δρόμους ἐκεῖ πού ἐμεῖς νομίζουμε πώς ὑπάρχουν
μόνο ἀδιέξοδα καί μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἐναν καινούριο κόσμο ἐνότητας
καί κοινωνίας, σέ μιά νέα ζωή τελείως διαφορετική ἀπό αὐτή τῶν
διαιρέσεων, τῆς φθορᾶς, τῆς βίας καί τοῦ θανάτου.

Ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι ἀπλῶς ἐνα γεγονός, ἀλλά τρόπος ζωῆς
καί λυτρωτική ἀπάντηση στίς ἀπατηλές ἰδεολογίες πού
ἀποπνέουν ὄσμή θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία τή ζεῖ, τή γιορτάζει, τήν
ἀναγγέλλει καταθέτοντας ἀδιάκοπα μιά μαρτυρία πού
σφραγίσθηκε μέ τό αἷμα τῶν δικῶν της μαρτύρων καί ὅχι μέ τό
αἷμα τῶν ἀντιπάλων της. Τό Πάσχα δέν ἔχει ἔχθρούς, εἶναι
θρίαμβος τῆς ἀγάπης. Πόσο μακριά εἶναι ἀλήθεια ὁ ἀληθινός
Θεός, πού βασιλεύει σιωπηλός στό σταυρό ἀπό τόν ψεύτικο θεό
τοῦ ἐγώ μας, πού θά θέλαμε νά τόν δοῦμε νά βασιλεύει μέ τό
θαῦμα καί τή βία καί νά ἀναγκάζει τούς ἔχθρούς μας στή σιωπή!
Πόσο διαφορετικός εἶναι ὁ Χριστός, πού θυσιάζεται ἀπό ἀγάπη
γιά τόν ἄνθρωπο, ἀπό τούς ἰσχυρούς καί νικηφόρους Μεσσίες
πού ἐπιβάλλονται μέ τό κῦρος τῆς ἔξουσίας! Ὁ Χριστός ἔζησε ὡς
ὁ διακονῶν. Αύτό τό ὑπόδειγμα ἔδωσε στούς δικούς Του, στήν
Ἐκκλησία Του. Γι' αύτό, ἡ στάση στή ζωή μας, τά λόγια καί οἱ
πράξεις μας πρέπει νά ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς δικαιοσύνης, τῆς
ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας πού εύαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία μας.

Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν καί ἐνός κόσμου πού πεθαίνει, πρέπει
νά ἀναστήσουμε τήν ἀνθρωπιά, τήν ἐλευθερία καί τήν

άξιοπρέπεια. Τοῦτος ὁ κόσμος ὁ βυθισμένος στή φθορά καί στό
ἄδικο όφείλει νά ἀλλάξει. Εἶναι καιρός πιά γιά μιά νέα ἔξοδο καί
μιά νέα πορεία πρός τήν ἐλευθερία τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡς
ἀντλήσουμε λοιπόν δύναμη ἀπό τή γιορτή τῆς Ἀναστάσεως.
Δύναμη δημιουργίας γιά ἔναν κόσμο εἰρήνης καί ἀγάπης. Χριστός
Ἀνέστη! Ὁ θάνατος νικήθηκε! Ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτός γιά μιά νέα
ἀρχή.

Με πατρικές ευχές και αγάπη Χριστού Αναστάντος
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ