



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
**ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**  
Βουλευτής Λαρίσης-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Χαλκιδική, 29 Ιουνίου 2023

**Καλωσόρισμα**  
**από τον ΓΓ ΔΣΟ δρ Μάξιμο Χαρακόπουλο**  
**στους συμμετέχοντες στην επετειακή 30η Γενική Συνέλευση της ΔΣΟ**

Εκλεκτοί  
προσκεκλημένοι,  
Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή, σας καλωσορίζω στην επίσημη τελετή έναρξης της 30ης επετειακής Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο.

Για όλους τους συμμετέχοντες είναι αναμφίβολα ένα γεγονός με ιστορική αξία.

Γιατί επιβεβαιώνει τις αρχικές ελπίδες και τους οραματισμούς αυτών που σχεδίασαν και εργάστηκαν ώστε να δημιουργηθεί ένας θεσμός που θα συνενώνει και θα συντονίζει τον ορθόδοξο κόσμο.

Τότε, το μακρινό 1993, που τα Βαλκάνια, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έβγαιναν από την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού και οι λαοί τους αναζητούσαν την πυξίδα του αύριο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις παραδόσεις του χθες, τις γερές πνευματικές ρίζες της ορθοδοξίας, που αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κοπεί.

Και πώς θα μπορούσε, άλλωστε, μερικές δεκαετίες να εξαφανίσουν αυτό που σπάρθηκε, φύτευσε, άνθισε και κάρπισε τόσους αιώνες, ως κληρονομιά του ανεπανάληπτου βυζαντινού πολιτισμού!

Η ΔΣΟ, λοιπόν, κατόρθωσε μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες όχι μόνον να επιβιώσει ως οργανισμός αλλά να διευρυνθεί, να επεκταθεί, να αποκτήσει επίζηλο διεθνές κύρος, να βάλει το στίγμα της σε σημαντικούς τομείς της διεθνούς πολιτικής.

Στους κόλπους της εκπροσωπούνται όχι μόνο κοινοβούλια ευρωπαϊκών κρατών με πλειοψηφία ορθόδοξου πληθυσμού, αλλά και εκλεγμένοι ορθόδοξοι βουλευτές από χώρες όπου γης.

Ταυτόχρονα, έχει τη χαρά να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και σημαντικούς θεσμούς, μερικοί από τους οποίους εκπροσωπούνται σήμερα εδώ.

Φίλες και φίλοι,

Οι εργασίες της επετειακής μας συνέλευσης γίνονται στον φιλόξενο χώρο του Πόρτο Καρράς, στην Χαλκιδική. Εδώ, που το φυσικό κάλλος συνδυάζεται άριστα με την λαμπρή ιστορία, και την βαθιά πνευματικότητα.

Εδώ, που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, δίπλα από τη Θεσσαλονίκη του Κύριλλου και Μεθόδιου, δίπλα από το Άγιο Όρος, σημείο πνευματικής ενότητας των απανταχού Ορθοδόξων. Κι αυτό αναμφίβολα θα εμπνεύσει και την αποτελεσματικότητα του έργου μας.

Είμαι βέβαιος ότι τις ημέρες αυτές θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά και γόνιμα όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την οργάνωσή μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πιο επιτυχημένη μελλοντική πορεία της ΔΣΟ.

Καλώς ορίσατε!