

Αθήνα, 2^α Σεπτεμβρίου 2024

**ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΗΣΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'**

**Πρός τούς μαθητές και μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2024-2025**

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς καί ἀκούω τήν ἀπορία μερικῶν μαθητῶν: «ἀξίζει τόν κόπο νά εἶμαι ἐδῶ; Τί ἔχω νά κερδίσω; Ὀνειρεύομαι ἕνα Σχολεῖο πού παρέχει ἀληθινή παιδεία στόν ἄνθρωπο, ἀλλά μήπως αὐτό εἶναι ἀνέφικτο;».

Θέλω νά μοιραστῶ μαζί σας ἕναν ἀριθμό: 258.000.000 παιδιά καί νέοι σέ ὅλο τόν κόσμο δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά βρεθοῦν στό Σχολεῖο καί σέ ἀσφαλεῖς συνθήκες μάθησης¹. Ὁ πόλεμος, ἡ βία, οἱ διακρίσεις, ἡ ἔλλειψη οικονομικῶν πόρων εἶναι μερικές ἀπό τίς αἰτίες γιά τίς ὁποῖες δέν μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ μέ συνέπεια ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία σέ πολλές γεωγραφικές περιοχές! Ποιό θά εἶναι τό μέλλον αὐτῶν τῶν παιδιῶν; Τό μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι, ὅλα αὐτά τά παιδιά θά προτιμοῦσαν φυσικά νά βρίσκονται στήν θέση σας αὐτή τήν στιγμή. Νά ἀπολαμβάνουν τήν εἰρήνη, νά νιώθουν ἀσφαλεῖς καί νά χαίρονται μιά σχολική τάξη.

Σέ μιά ἐποχή πού ὀφείλουμε νά ἐπανεξετάσουμε ὅσα θεωροῦμε αὐτονόητα, ἐκεῖνο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά μεταμορφώσουμε τό δικό μας Σχολεῖο σέ ἐστία εἰρήνης καί συμφιλίωσης, ἀλληλεγγύης καί συνοδοιπορίας. Σέ ἕνα Σχολεῖο ὅπου ἡ βία δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως θέση. Δέν ξέρω ἐάν μποροῦμε νά σταματήσουμε τούς πολέμους σέ ὅλο τόν πλανήτη, μποροῦμε ὅμως σίγουρα νά καταφέρουμε νά μὴν εἰσβάλει ὁ πόλεμος στή δική μας σχολική αὐλή.

Τό Σχολεῖο εἶναι ἕνας τόπος συνάντησής μας μέ διαφορετικούς ἀνθρώπους. Ἀπό τό πόσο εἴμαστε ἔτοιμοι νά δεχθοῦμε ὅλους καί καθέναν ξεχωριστά, συμφωνώντας ἢ διαφωνώντας μαζί τους, ἀλλά πάντως ἀποδεχόμενοι τήν παρουσία τους, ξεκινᾷ ἡ εἰρήνη ἢ ὁ πόλεμος, ἡ ἀγάπη ἢ ἡ βία.

¹ Βάσει στατιστικῶν στοιχείων τῆς Unesco : <http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth>

Μαζί μέ τήν δίψα γιά γνώση καί ἐπιστημονική κατάρτιση, τήν φετεινή χρονιά ἄς κάνουμε καί πάλι τά Σχολεῖα μας ἐργαστήρια εἰρήνης, πνεύμονες ἐλευθερίας, κοιτίδες συναδέλφωσης καί ὀμαδικότητας.

Ὅπως διάβασα αὐτές τίς ἡμέρες, «δέν πειράζει ἂν δέν νικήσεις. Πειράζει ἂν δέν ἀγωνισθεῖς». Ἄς προσπαθήσουμε ὅλοι, μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί, νά γίνεται πράξη ἢ ἀποδοχή τοῦ ἄλλου. Ἡ κάθε ἡμέρα νά διαθέτει τήν ὀμορφιά τῆς εἰρήνης καί τῆς καλοσύνης. Ἡ κάθε ἡμέρα νά διαθέτει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Σᾶς τό εὐχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου.

Καλή καί δημιουργική ἢ νέα σχολική χρονιά!

Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ