

Αθήνα, 2^α Σεπτεμβρίου 2024

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'

Πρός τούς μαθητές και μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2024-2025

Παιδιά μου ἀγαπημένα,

Σήμερα μέ τίς συναντήσεις σας, τίς φωνές, τά γέλια καί τά παιχνίδια δώσατε καί πάλι ζωντάνια στους σχολικούς χώρους. Μέ τόν Ἁγιασμό, πού μόλις τελέσαμε, ζητήσατε καί λάβατε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τή νέα σχολική χρονιά.

Όλοι σας ἦρθατε στό σχολεῖο μεγαλύτεροι κατά ἕναν χρόνο καί μεταβαίνετε σέ μία νέα τάξη, μέ τούς ἴδιους ἢ καί μέ νέους συμμαθητές καί δασκάλους. Στήν τάξη θά ἀποκτήσετε καινούργιες ἐμπειρίες, γνώσεις καί δεξιότητες, ἀλλά θά ἀντιμετωπίσετε καί νέες δυσκολίες. Όλα αὐτά σᾶς προετοιμάζουν νά τά καταφέρετε καλύτερα στή ζωή. Μή φοβηθεῖτε τίς δυσκολίες. Πιστέψτε στόν ἑαυτό σας. Πεῖτε του ὅτι μπορεῖ νά τά καταφέρει, ἀρκεῖ νά προσπαθεῖ. Όταν κάνετε λάθη, σκεφτεῖτε τί μάθατε ἀπό τό κάθε λάθος σας, ὥστε νά μήν τό ἐπαναλάβετε. Μή φοβάστε τά λάθη. Εἶναι καί αὐτά μέρος τῆς ζωῆς μας. Νά θυμάστε ὅτι λάθη δέν κάνει μόνον ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καί Θεός μας.

Πλησιάστε μέ ἀγάπη τούς συμμαθητές σας. Συνεργαστεῖτε μεταξύ σας μέ κατανόηση καί ἀλληλοσεβασμό. Θυμηθεῖτε ὅτι κάθε ἄνθρωπος εἶναι διαφορετικός, ἀλλά ὅλοι εἴμαστε ἴσοι μεταξύ μας ὡς παιδιά τοῦ ἴδιου Θεοῦ Πατέρα. Συμπεριφερεθεῖτε στους συμμαθητές σας ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται καί ἐκεῖνοι. Ἄν κάποιο παιδί σᾶς στεναχωρήσει, ἀντί νά μαλώσετε μαζί του, καλύτερα νά τοῦ πεῖτε πῶς νιώσατε μέ τή συμπεριφορά του.

Ἀγαπήστε τήν ἀλήθεια καί τή δικαιοσύνη. Συμπεριφερεθεῖτε μέ σεβασμό στόν ἑαυτό σας, στους ἄλλους ἀνθρώπους καί στό φυσικό περιβάλλον, πού δημιούργησε ἀπό ἀγάπη ὁ Πλάστης καί Δημιουργός Θεός.

Αφιερῶστε λιγότερο χρόνο στις ὀθόνες καί περισσότερο στά βιβλία. Διαλέξτε παιδικές σειρές καί παιχνίδια πού προβάλλουν πληροφορίες, ἐπιστημονικές κατακτήσεις, σημαντικές ἀξίες καί ὁμορφιές τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου.

Ξεκινήστε τήν ἡμέρα σας ζητώντας ἀπό τόν Θεό τή βοήθειά Του καί τελειῶστε τήν ἡμέρα σας μέ λίγα λόγια προσευχῆς πού σᾶς κάνουν νά νιώθετε τόν Θεό κοντά σας.

Εὐχομαι ἀπό καρδιᾶς καλή σχολική χρονιά σέ ἐσᾶς, στούς ἐκπαιδευτικούς καί στούς γονεῖς, πού σᾶς στηρίζουν σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας.

Μέ πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ