

Αθήνα, 2<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 2024

**ΜΗΝΥΜΑ**  
**ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'**

**Πρός τούς Έκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας**  
**Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2024-2025**

Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί,

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς θὰ ἤθελα νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας, γιά νὰ σᾶς ἐκφράσω τόσο τήν ἀγάπη μου ὅσο καί τόν θαυμασμό μου γιά τò δύσκολο ἀλλά καί συνάμα ὁμορφο λειτούργημά σας, αὐτò τῆς ἐκπαίδευσης τῆς νέας γενιᾶς μαθητῶν καί μαθητριῶν τῆς πατρίδας μας.

Γνωρίζω πὼς τò ἔργο σας γίνεται ὀλοένα καί πιὸ δύσκολο, σὲ συνθήκες πολλές φορές ἀνυπόφορες καί οἰκονομικὰ ἀσύμφορες. Πράγματι, κανένας δὲν ἔγινε ἐκπαιδευτικὸς γιά νὰ πλουτίσει. Ὅλοι σας διακατέχεσθε ἀπὸ ἕναν ἥρωικὸ θὰ ἔλεγα πόθο: Νὰ βοηθήσετε τὴ νέα γενιά νὰ μορφωθεῖ, ἀλλά καί νὰ ὀριμάσει συναισθηματικὰ καί κοινωνικὰ, νὰ ἀποκτήσει ὑγιεῖς δεσμοὺς μέ τήν σχολικὴ ἀλλά καί τήν εὐρύτερη κοινότητα μέσα στήν ὁποία ζεῖ.

Οἱ ὀλοένα αὐξανόμενες εἰδικές καί μαθησιακές δυσκολίες, ἡ μαθητικὴ ἀδιαφορία καί ἡ βαθμοθηρία, οἱ χαμηλές προσδοκίες καί ἡ σχολικὴ διαρροή, ὁ ἐνδοσχολικὸς ἐκφοβισμὸς καί ὁ ρατσισμὸς ποὺ ἀποτελοῦν δυστυχῶς τίς σύγχρονες πληγές τῆς Παιδείας μας, ἀντανακλοῦν τὴν πραγματικότητα τῆς ἐλληνικῆς οἰκογένειας ποὺ ἀβοήθητη καί πολλές φορές στὰ ὄρια τῆς φτώχειας παραμελεῖ καί ἀδυνατεῖ νὰ βοηθήσει τὰ παιδιά τῆς ἀφήνοντάς τα στὸ ἔλεος κυριολεκτικὰ τῶν κινητῶν τηλεφώνων καί τῆς ἀλλοτρίωσης τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.

Μὲ αὐτὰ ὅμως ἀκριβῶς τὰ παιδιά, τοὺς νέους καί νέες θὰ ἔχετε ἐσεῖς τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνεῖτε καθημερινὰ προκειμένου νὰ τοὺς διδάξετε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις καί ἀξίες, ὥστε μέ τὰ κατάλληλα κίνητρα νὰ ἀγαπήσουν τὴν ζωὴ καί τὸν ἑαυτό τους καί στή συνέχεια νὰ ξαναβροῦν τὸ χαμένο τους ἐνδιαφέρον γιά ἐρευνητικὴ καί ὄχι στεῖρα παθητικὴ μάθηση.

Σὰν στοργικὸς πνευματικὸς σας πατέρας, σᾶς ὑπόσχομαι μαζί με ὅλους τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν μας πῶς, ἡ Ἐκκλησία με τὴν πλούσια καὶ ζωντανή της παράδοση θὰ βρίσκεται πάντα δίπλα σας με τὰ καινοτόμα ἐκπαιδευτικὰ της προγράμματα, ἀλλὰ κυρίως με τὶς πόρτες καὶ τὶς καρδιές ὅλων μας πάντα ἀνοιχτές γιὰ ὅποιαδήποτε βοήθεια ἢ συνεργασία χρειαστεῖτε.

Εὐχομαι καὶ προσεύχομαι συνεχῶς νὰ σᾶς δίνει ὁ Θεὸς δύναμη καὶ ὑγεία νὰ φέρετε το πολὺτιμο ἔργο σᾶς εἰς πέρας διατηρῶντας τὸ κέφι σας καὶ τὴν χαρὰ σας ὥστε νὰ δώσετε, πέρα ἀπὸ τὶς διδακτικὲς μεθόδους καὶ τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα, τὸν δικό σας πολὺτιμο προσωπικό σας τόνο καὶ ἐμπειρία στὴ σύγχρονη ἐκπαιδευτικὴ πραγματικότητα.

Καλή καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά!

Μέ εὐλικρινῆ ἐκτίμηση καὶ εὐχαριστίες,

**Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**