



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1754

Χαλκίδα, 18 Σεπτεμβρίου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 147Η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο,
τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες καὶ
τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων
Σποράδων.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε καὶ ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Ἀφορμὴ τῆς ἐπικοινωνίας μου μαζί σας καὶ τῆς καταθέσεως στὴν ἀγάπη σας τοῦ σωστικοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, μοῦ ἔδωσε ἡ ἐπικαιρότητα, ἡ ὁποία παρουσίασε ἔκτροπα, σέ κάποιο μέρος τῆς Πατρίδος μας, κατὰ τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ἐκ μέρους τῶν πρωταγωνιστῶν (γαμπροῦ καὶ νύμφης), λόγω ἐσφαλμένης, προφανῶς, ἐρμηνείας τοῦ καταληκτικοῦ στίχου τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος: «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα».

Προκειμένου, λοιπόν, νὰ ἐρμηνεύσουμε σωστὰ αὐτὸν τὸν στίχο, τὸν τόσο πολὺ καὶ ἀπὸ πολλοὺς παρεξηγημένο, γιὰ τὸν ὁποῖο καὶ ἀρκετοὶ αὐτοπροσδιοριζόμενοι ὡς προοδευτικοὶ γελοῦν εἰρωνικά, ὅταν ἀκούουν αὐτὴν τὴν προτροπὴ πρὸς τὴν γυναῖκα, καὶ ἀποροῦν πῶς καὶ μέχρι σήμερα δὲν καταργήθηκε αὐτὴ ἢ, κατὰ τὴ γνώμη τους,

παρωχημένη φράση, πρέπει να μελετήσουμε ολόκληρη την αποστολική περικοπή που απαγγέλεται κατά την τέλεση του ιεροῦ μυστηρίου και να μὴν ἀπομονώνουμε, κατὰ τρόπον αἰρετικόν, φράσεις και προτάσεις.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λοιπόν, πρὶν ἀπευθυνθεῖ στήν γυναῖκα, ἀπευθύνεται στοὺς ἄνδρες. Καὶ τί τοὺς λέγει; Οἱ ἄνδρες **ὀφείλετε** νὰ ἀγαπᾶτε τὶς γυναῖκες σας, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πὺ ἀγαπᾶτε τοὺς ἑαυτοὺς σας και τὰ σώματά σας. Χρησιμοποιεῖ μάλιστα τὸ λογικὸ και κοινὰ ἀποδεκτὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ὁ καθένας μας πάνω ἀπ' ὅλα ἀγαπᾶ και φροντίζει τὸν ἑαυτό του και περιθάλλει τὴν σάρκα του, τὸ σῶμα του. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἔχει χρέος νὰ ἀγαπᾶ τὴν γυναῖκα του, ἡ ὁποία μάλιστα δὲν εἶναι ξένη γιὰ τὸν ἄνδρα, ἀλλ' εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα του και ὅστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων του! (Ἐφεσ. ε', 24, 28-29).

Και δὲν σταματᾶ ἐδῶ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀναφερόμενος στὸ χρέος τοῦ ἄνδρα ἀπέναντι στήν γυναῖκα.

Προχωρεῖ και δίνει και μιὰ ἄλλη διάσταση ἱερότητος! Ζητάει νὰ ἀγαπᾶ ὁ ἄνδρας τὴν γυναῖκα του, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, καθὼς ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία! Πόσο ἀγάπησε ὁ Χριστὸς τὴν Ἐκκλησία; Τόσο πολὺ, ὥστε, γιὰ χάρη Της, παρέδωσε στὸν θάνατο τὸν ἑαυτό Του! Σταυρώθηκε! Ἐδωσε τὸ αἷμα Του! Ἀπέθανε ἡ κραταιὰ ἕως θανάτου Θεία Ἀγάπη, γιὰ νὰ ζήσει δοξασμένη ἡ Ἐκκλησία!

Νὰ τὸ πρότυπο και τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης τοῦ ἄνδρα γιὰ τὴν γυναῖκα!

Ἀπέναντι σ' αὐτὴν τὴν ἀγάπη ἡ γυναῖκα νὰ φοβῆται τὸν ἄνδρα!

Ποιὰ ἡ ἔννοια αὐτοῦ τοῦ φόβου; Ἀσφαλῶς ὄχι τοῦ τρόμου, ἀπέναντι στὸν τύραννο και δυνάστη, ἀφοῦ ποτὲ δὲν δικαιώνεται μιὰ τέτοια ἀπάνθρωπη συμπεριφορὰ γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν κόσμο, πὺ μπορεῖ νὰ αὐτοχαρακτηρίζεται προοδευτικὸς και τὴν ἴδια ὥρα νὰ εἶναι τύραννος ἀπάνθρωπος!

Νὰ φοβῆται, λοιπόν, ἡ γυναῖκα τὸν ἄνδρα! Ὅχι μόνον νὰ τὸν σέβεται, ἀλλὰ νὰ ἐπαγρυπνεῖ, μήπως και προδώσει τὴν ἀγάπη, μήπως και παύσει νὰ ἔχει στέφανό της και δόξα της τὸν ἄνδρα της, στὸν ὁποῖο τὴν ἄρμοσε τὸ στοργικὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὅποιος θέλησε νὰ μὴν εἶναι μόνος του ὁ ἄνδρας στήν γῆ και ἀπὸ τὴν πλευρὰ του πῆρε και ἔπλασε τὴν γυναῖκα.

Ἀλήθεια, ἀκούσθηκε ποτὲ πῶς χαριτωμένος λόγος γιὰ τὸ ζευγάρι; Καὶ σὲ ποιά ἐποχὴ ἔγραψε αὐτὰ ὁ Θεῖος Παῦλος; Τότε πού ἡ γυναῖκα δὲν εἶχε καμμία ἀξία, πού διερωτῶντο ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ σοφοί, ἐὰν εἶναι ἄνθρωπος!

Δὲν προσφέρεται, λοιπόν, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἱερὸ Μυστήριον τοῦ γάμου, τὸ ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζει μέγα, γιὰ ἀστεῖα, γιὰ ποδοπατήματα, γιὰ ἀνόητα σχόλια.

Πρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ γάμος εἶναι τὸ ἄθλημα τῆς ἀγάπης! Καὶ ἡ ἀγάπη ἐπιβάλλει ὁ ἕνας νὰ εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ ἄλλου καὶ δὲν δικαιώνει καμμία τάση ἐπιβολῆς καὶ κυριαρχίας τοῦ ἑνὸς ἐπὶ τοῦ ἄλλου! Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁδὸς θυσίας! Ἐξοδος ἀπὸ τὸ ἐγώ, ἀνοιγμα στοῦ ἐσύ! Ἡ ἀγάπη μετριέται μὲ ὅ,τι θυσιάζει κανεὶς γιὰ χάρη τῆς, ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀγάπη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἐγωϊσμό πού δὲν ἀναγνωρίζει στὸν ἄλλο τὸ δικαίωμα νὰ ζεῖ ἂν δὲν ζεῖ γιὰ αὐτόν! Να γιατί ὑπάρχουν καὶ δυστυχῶς στὶς μέρες μας πολλαπλασιάζονται ἀνησυχητικὰ πράξεις βίας στό οἰκογενειακό περιβάλλον καὶ γυναικοκτονίες.

Ἄς μαθητεύσουμε ἐπιτέλους μετανοοῦντες στό σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ πάρουμε μαθήματα καὶ τρόπο ζωῆς!!!

Διάπυρος εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ



† Χαλκίδης Χρυσόστομος

† ὁ Χαλκίδης Χρυσόστομος

Σημείωση: Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καὶ μὲ εὐκρίνεια κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 6 Ὀκτωβρίου 2024, μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἐσωτερικὴ Διανομή:

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.