

**Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αλεξίου Αρώνη κατά την εορτή
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τα ονομαστήρια
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.
Χρυσοστόμου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της
Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.**

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024

**Ἐγκωμιαζομένου Δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοὶ ἀθανασία
γάρ ἐστὶν ἡ μνήμη αὐτοῦ, ὅτι καὶ παρὰ Θεῶν γινώσκεται, καὶ
παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἀρεστή Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ.....¹**

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μεσσηνίας, Σεπτέ Προκαθήμενε
της Ιστορικής αυτής Μητροπόλεως.

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, συλλειτουργοὶ στο μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστήριο της παρουσίας του Χριστοῦ
ανάμεσα μας.

Τίμιο πρεσβυτέριο, εντιμότατοι Ἄρχοντες και αγαπητοὶ
αδελφοὶ συνεορταστὲς και συμπνευματιστὲς της λαμπρῆς αυτής
πανηγύρεως.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ οποία πορεύεται για δυο χιλιάδες και
πλέον χρόνια μέσα στην ιστορία, κάθε ἡμέρα μας δίνει μια
αφορμή, ἕνα ἔναυσμα, να μαθητεύσουμε και να διδαχθούμε
στην καλλιέργεια της ψυχοσωματικῆς μας ὑπαρξῆς και να
πορευθούμε μέσα από τα μυστήρια της προς την Βασιλεία της
αγάπης.

¹ Σοφία Σολομώντος (Κεφ. δ' 14)

Κάθε ημέρα λοιπόν, προβάλλονται ως «αστέρες πολύφωτοι» οι Άγιοι της, οι οποίοι καθίστανται οι ακούραστοι δάσκαλοι και παιδαγωγοί για να μας οδηγήσουν αλλά και να μας ενισχύσουν στην πορεία προς την Αγιότητα.

Ένας τέτοιος «αστέρας» προβάλλεται σήμερα, Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οικουμενικός Διδάσκαλος, ο φιλόανθρωπος Άγιος, μια εμπνευσμένη προσωπικότητα, την οποία ο ομιλών είναι δύσκολο να εγκωμιάσει.

Παίρνουμε όμως δύναμη από την ενθάρρυνση, που δίνει ο Ιερός Δαμασκηνός στον εγκωμιαστικό του λόγο για τον Χρυσορρήμονα Άγιο: «Έπρεπε ω πάγχρυσε Ιωάννη, εκείνοι που θα τολμούσαν να σε εγκωμιάσουν να είναι προικισμένοι με γλώσσα χρυσή, και να λέγουν λόγο χρυσόρροοΌμως επειδή στους Πατέρες είναι αγαπητά και τα παιδικά ψελλίσματα,....γι αυτό αρχίζω το εγκώμιο, και με δισταγμό και φόβο σου προσφέρω ό,τι καλλίτερο από τα θεία σου και ιερά διδάγματαοικοδόμησες τον εαυτό σου ως αληθινή Ιερουσαλήμ, πόλη του Ζώντος Θεού, για να κατοικήσει σ 'αυτήν το θείο Πνεύμα ...Έγινες μιμητής του Θεού όσο αυτό είναι δυνατόν στον άνθρωπο»².

Μέσα λοιπόν, από τον ευώδη χρυσοστομικό κήπο σήμερα θα συλλέξουμε κάποια άνθη, όχι μόνο για να στεφανώσουμε την αγιασμένη κεφαλή του Αγίου, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε ότι το βίωμα του και η μαρτυρία του είναι δυνατή και κατορθώνεται από όλους εμάς ανεξαιρέτως .

Η ζωή του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν ένα διαρκές βίωμα αγάπης. Αγάπης προς τον Θεό και αγάπης προς τους αδελφούς.

² Εγκώμιον , 1-2, PG 96,761D-764C

Η αγάπη αυτή τον ανέδειξε Διάκονο του Θεού και Διάκονο των ανθρώπων στο έργο της σωτηρίας τους³. Η Αγία ζωή του ήταν μια διαρκής μαρτυρία της αγάπης του Ιησού Χριστού και επιπλέον σφραγίστηκε με τέλος μαρτυρικό.

Όλη η ζωή του Αγίου υπήρξε ταυτόχρονα ζωή δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Είτε πορευόταν με ειρήνη, είτε πορευόταν στην αδυσώπητη τρικυμία της αδικίας, της συκοφαντίας και των διωγμών, η καρδιά του ήταν πληρωμένη και υπερχείλιζε λόγο δοξολογικό προς τον Θεό! «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!».

Ο Άγιος διαβεβαιώνει ότι ευχαριστώντας τον Θεό πλησιάζουμε περισσότερο τον Θεό. Η ευχαριστία. Λέει: «ήμάς οικειότερους Αὐτῷ κατασκευάζει». Οφείλουμε πάντοτε να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό⁴.

Σήμερα λοιπόν ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας, μας προσφέρει ένα μήνυμα. Όσοι με υπομονή και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού σηκώνουν τον δικό τους Σταυρό, δεν είναι μόνοι. Αθόρυβα παραστέκει Εκείνος που σαρκώθηκε, έπαθε και Ανέστη και χάρισε την δυνατότητα να ζήσουμε την αιώνια Ζωή⁵.

Ας ευχηθούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να αποτελέσει την αφετηρία της δικής μας προσπάθειας για να απαντήσουμε στα πολλαπλά ερωτήματα της εποχής μας⁶, και να αναδειχθούμε και εμείς άξιοι κληρονόμοι της Βασιλείας Του.

³ Ο Ιερός Χρυσόστομος, Γρηγορίου Ιερομονάχου Ιερων Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Ιωάννου Του Θεολόγου –Αγιον Όρος, σελ. 9

⁴ Είς το κατά Ματθαῖον, 25,3,PG 57, 331.

⁵ <https://www.pemptousia.gr/2019/01//doxa-to-theo-panton- eneken/>

⁶ Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Στυλιανού Παπαδοπούλου, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ13

Σήμερα η τοπική μας Εκκλησία, εορτάζει γιατί κατά την ημέρα αυτή άγει τα σεπτά του ονομαστήρια ο Επίσκοπος μας, ο Δεσπότης μας! ο Πατέρας μας!

Η γρηγορούσα συνείδηση της εν Μεσσηνία Εκκλησιαστικής κοινότητας, αναγνωρίζει 17 έτη από το 2007, και κλίνει κεφαλή σεβασμού στον Ποιμενάρχη της, Μητροπολίτη Χρυσόστομο, για την θυσιαστική αγωνιστική παρουσία και αγωνία του για τη σωτηρία των μελών αυτής της κοινότητας. Αγωνιστική παρουσία που φανερώνεται με πολλούς τρόπους στη σύγχρονη κοινωνική δραστηριότητα όχι μόνο στους πιστούς χριστιανούς αλλά και σε όσους ευρίσκονται στην οδό προς την Εκκλησία.

Το αγωνιστικό φρόνημα του Ιεράρχου της Μεσσηνίας στις αρχές του 21^{ου} αιώνα, η ανυποχώρητη πιστότητά του στην διδασκαλία της Αγίας Γραφής και στην πατερική παράδοση, η υπακοή του στο συνοδικό σύστημα αποτελούν τα εχέγγυα της ταπεινής κατά Χριστόν διακονίας του. Η διακονία αυτή στηρίζεται στην ομολογία της πίστης όχι ως ιδεολογικής ή θεωρητικής δραστηριότητας, αλλά ως μετοχής στο εκκλησιαστικό γεγονός. Μετοχή, η οποία αποτελεί διαχρονική συνέχεια του δόγματος.

Στο πλαίσιο αυτής της διακονίας από το 2007 ,αναπτύσσει ένα καρποφόρο έργο για την εν τω χρόνω (παρελθόν, παρόν και μέλλον) ολοκλήρωση των πολιτών της Μεσσηνίας (μελών της εκκλησιαστικής συνάξεως και μη), διακονώντας φιλόανθρωπα τις χρείες αυτών. Το ποιμαντικό αυτό έργο του Μητροπολίτου μας με σωτηριολογική βάση και εσχατολογική προοπτική αποτελεί απάντηση στις σύγχρονες ποιμαντικές προσκλήσεις. Απάντηση με τον τρόπο του διαλόγου, της γεφύρωσης των διεστώτων, της καταλλαγής όπως ο Χριστός ένωσε το κτιστό και το Άκτιστο με την ενσάρκωσή του και την Ανάστασή του και την

διαρκή παρουσία του στην ιστορία. Ταυτοχρόνως το έργο του αποτελεί βαθύτατα εκκλησιολογική πράξη, η οποία δια της Θείας Ευχαριστίας έρχεται σε ενότητα με τις άλλες ανά τον κόσμο ορθόδοξες εκκλησιαστικές κοινότητες καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του συνοδικού συστήματος, διότι ποιμαντικό έργο χωρίς την αναφορά του στον Επίσκοπο δηλαδή στον Χριστό και στην Εκκλησία Του δεν είναι χριστιανική πράξη αγάπης αλλά έργο μίας ιδεαλιστικής οργανώσεως χωρίς εσχατολογική προοπτική.

Έτσι λοιπόν ο εορτάζων Μητροπολίτης μας επόμενος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με την όλη του παρουσία καταδεικνύει ότι Εκκλησία δεν είναι χώρος τήρησης ηθικών κανόνων, με σκοπό την ηθική τελείωση κοινωνικού ακτιβισμού, φιλανθρωπικού ευσεβισμού, αυτονομημένου εκτός λειτουργικής πράξης κηρύγματος και οιασδήποτε ανθρωπίνης εκφράσεως, η οποία δεν οδηγεί στην ολοκλήρωση-σωτηρία του ανθρώπου.

Με την μέχρι τώρα πολιτεία του γίνεται φανερό ότι η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί για την ολοκλήρωση του πεπτωκότος ανθρώπου θεραπευτικές και ψυχολογικές πρακτικές γιατί η Εκκλησία δεν λέγει απλά την αλήθεια είναι η Αλήθεια.

Με την διαποίμανσή του καταφαίνεται η πίστη του στην ευχαριστιακή Εκκλησιολογία, την οποία όμως με τον δικό του επιστημονικό θεολογικό και συνεπώς υπαρξιακό τρόπο εισάγει ως λύση και απάντηση στα κάθε φορά ανακύπτοντα κοινωνικά προβλήματα. Δίνει την απάντηση της Ορθοδοξίας στη ζωή και κοινωνία του ανθρώπου. Στέκεται άξιος πηδαλιούχος στην Τοπική μας Εκκλησία, με ένα σκοπό την πορεία μας προς το αεί ευ είναι, χαρίζοντας ελπίδα ζωής σε όλο του το ποίμνιο .

Κλήρος και Λαός σήμερα ευχόμεσθε τα έτη του να είναι πολλά και καλλίκαρπα και ο Θεός να του χαρίζει μακροημέρευση, αγιασμό και δύναμη όπως ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας.

Χρυσοστόμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιοτάτης Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κορώνης, Πύλου και Ανδρούσης , ήμών δε πατρός και ποιμενάρχου , πολλά τα Έτη !!