



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Λαρίσης-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2024

**Χαιρετισμός ΓΓ ΔΣΟ Μ. Χαρακόπουλου στο Διεθνές Συνέδριο
«Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα –Προκλήσεις και Προοπτικές»**

*Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί πατέρες,
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές,
Κύριοι αντιπρυτάνεις,
Κύριες και κύριοι καθηγητές,
Κύριες και κύριοι σύνεδροι,*

Εκ μέρους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές γι' αυτό το σημαντικό Συνέδριο και να ευχηθώ εγκαρδίως καλή επιτυχία στις εργασίες του.

Αυτή η ευχή, επιτρέψτε μου να επισημάνω, δεν είναι εθιμοτυπική αλλά ουσιαστική, και φέρει εντός της την προσδοκία να μπορέσει η Ορθοδοξία να απαντήσει στις τεράστιες προκλήσεις της εποχής μας.

Αναμφίβολα, αυτό το καθήκον δεν περιορίζεται στις θεωρητικές αναζητήσεις των ακαδημαϊκών αιθουσών, και σε συζητήσεις λογίων και ειδημόνων. Σημαίνει πρωτίστως, συγκροτημένη στάση απέναντι στις ραγδαίες μεταβολές που συμβαίνουν στον κόσμο μας. Και βεβαίως, τη διατύπωση μιας διαφορετικής πρότασης για τον Άνθρωπο του 21ου αιώνα, που αλέθεται κυριολεκτικά από την προβολή και επιβολή ενός καινοφανούς παγκοσμιοποιημένου μοντέλου, από το οποίο εκλείπουν τα βαθύτερα πνευματικά στοιχεία.

Γι' αυτό και ο σύγχρονος άνθρωπος, ιδιαίτερα ο Ευρωπαίος, φαίνεται να κινείται χωρίς πυξίδα, ενώ υπονομεύονται σταθερά οι μεγάλες παραδόσεις του, οι χριστιανικές αξίες και η ελληνορωμαϊκή κληρονομιά του. Ταυτόχρονα, στις διεθνείς σχέσεις πλέον τείνει να επικρατήσει ο «νόμος της ζούγκλας», με καταστροφικούς πολέμους, που απειλούν να συμπαρασύρουν ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μια σύγκρουση χωρίς αύριο, με χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, η ανισορροπία στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση οδηγεί σε επικίνδυνα φαινόμενα, όπως η κλιματική κρίση και η ερημοποίηση μεγάλων περιοχών, αποτέλεσμα της ασεβούς συμπεριφοράς μας στο περιβάλλον.

Σε όλα τα παραπάνω η Ορθοδοξία οφείλει να ανοίξει δρόμους που θα οδηγήσουν στην ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτόν του, με τους συνανθρώπους του και με το φυσικό περιβάλλον.

Αυτό το καθήκον το έχουμε διαπιστώσει και εμείς στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, στον σημαντικότερο θεσμό στον οποίο δραστηριοποιούνται από το 1993 Ορθόδοξοι, αλλά και προχαλκηδόνιοι, βουλευτές από 25 κράτη.

Και θέλω και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω, στο πρόσωπο του λόγιου Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για πολλοστή φορά τη Βουλή των Ελλήνων, που αποτελεί έδρα, αλλά και πολύτιμο αρωγό, του διακοινοβουλευτικού θεσμού, του οποίου έχω την ευθύνη να είμαι επικεφαλής. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που εσχάτως έχουν ανακύψει, με σημαντικότερο όλων, τον πόλεμο μεταξύ δύο ομόδοξων λαών, Ρώσων και Ουκρανών, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο κοινών στόχων που απαντούν στα προβλήματα που ανέφερα προηγουμένως.

Ενδεικτικά αναφέρω τις πρωτοβουλίες μας για την αναγνώριση του χριστιανισμού ως έναν εκ των πυλώνων του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την ανάδειξη των χριστιανικών αξιών στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Ήδη, τον προηγούμενο Μάιο διοργανώσαμε σε συνεργασία με το ΑΠΘ, στη συμπρωτεύουσα, σχετικό συνέδριο με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, σε αυτή την πρωτοβουλία συνεργαζόμαστε με μεγάλες οργανώσεις από τον καθολικό και προτεσταντικό κόσμο της Δύσης, με τις οποίες υπογράψαμε μια κοινή έκκληση, την οποία είχαμε την τιμή να παρουσιάσουμε τόσο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο όσο και στον πάπα Ρώμης Φραγκίσκο. Θεωρώ δε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι είμαστε αυτοί που έχουμε την πρωτοβουλία μιας τέτοιας εκστρατείας, αποδεικνύοντας το ειδικό της βάρος της Ορθοδοξίας για τη διαμόρφωση του αύριο της Ευρώπης.

Επίσης, τις χριστιανικές αξίες της ειρήνης, της καταλλαγής και της συνεργασίας επιδιώκουμε να τις οικοδομήσουμε με τις κοινές μας πολυσχιδείς δράσεις. Αρχικώς βεβαίως με λαούς που νιώθουν και είναι απόγονοι του Βυζαντίου, που η Ορθοδοξία συνιστά τον πυρήνα και του δικού τους πολιτισμού. Κι αυτό το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό στα Βαλκάνια, αλλά και στην Μέση Ανατολή, όπου δυστυχώς ο γηγενής χριστιανικός πληθυσμός βρίσκεται υπό την απειλή της εξαφάνισης. Αλλά και με το διάλογο που έχουμε ανοίξει τόσο με εκπροσώπους του υπόλοιπου χριστιανικού κόσμου, όσο και με αυτούς του ισλαμικού.

Με αυτές τις σκέψεις και την πεποίθηση ότι όλο και περισσότεροι, στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, συνειδητοποιούν και την αξία της Ορθόδοξης οπτικής των πραγμάτων, είμαι βέβαιος ότι το Συνέδριό σας θα έχει ουσιαστική συμβολή στον προβληματισμό για τις προκλήσεις και τις προοπτικές που αναδεικνύονται στις μέρες μας.

Καλή επιτυχία!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον χαιρετισμό του κ. Χαρακόπουλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://youtu.be/tL2cFMgO3cY>