

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ:
«Ἡ Ὁρθόδοξη Χριστιανική Παράδοση τῆς
Κύπρου ἀπό τούς χρόνους
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα»
(Ἀθῆναι, Συνοδικόν Μέγαρον
13 - 14 Δεκεμβρίου 2024)

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα
Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε,
Πρόεδρε τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος,
Ἐλλογιμώτατοι Εἰσηγηταί
τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου,
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἐκλεκτοί Σύεδροι,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά πολλῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιᾶσεως ἐπιστέλλει τό ἀνά χειρᾶς χαιρετιστήριο Γράμμα γιά νά ἐκφράσει τήν εὐαρέσκεια καί τόν ἔπαινό Της ἐπί τῇ διοργανώσει τοῦ παρόντος Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ γενικό θέμα: «Ἡ Ὁρθόδοξη Χριστιανική Παράδοση τῆς Κύπρου ἀπό τούς χρόνους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα».

Τό ἐν λόγῳ Συνέδριο, τό ὅποιο φιλοξενεῖται στήν Αἴθουσα Πολλαπλῶν Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 50 χρόνων ἀπό

τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο, καί διοργανώνεται ὑπό τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Χαιρόμεθα ὅλως ἰδιαίτερος, καθότι στόχος τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ ἀνασκόπηση καί ἡ ἐπιστημονική προσέγγιση θεμάτων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν Χριστιανική Παράδοση καί Ἱστορία τῆς Κύπρου, ὅπως στήν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Κύπρο, τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατά τήν Βυζαντινή Περίοδο, τήν ἐκκλησιαστική τέχνη στήν Κύπρο, τήν Κυπριακή Ἐκκλησία κατά τήν τουρκοκρατία καί τούς ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τίς συνέπειες τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974 καί τήν σύληση θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν θησαυρῶν.

Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὡς Ἕλληνες ὀφείλουμε στήν ἱστορική μας συνείδηση, στούς δεσμούς αἵματος καί πνεύματος καί, πρῶτιστα, στήν κοινή μας πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί τήν κοινή μας Μητέρα, τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, νά ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι ὁ Ἑλληνισμός τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος εἴμαστε ἓνα σῶμα καί ἓνα πνεῦμα· ὅτι ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ τό τελευταῖο προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Ἀνατολή· ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι ἓνα μέρος τοῦ Ἔθνους μας. Μέρος, τό ὁποῖο κινδυνεύει καί ἀπειλεῖται διαρκῶς καί μεθοδευμένα.

Ὁ Κυπριακός Λαός, καθόλη τήν διάρκεια τῆς ἀδικῆς, παράνομης καί ἀδιανόητης γιά κάθε πολιτισμένο ἔθνος κατοχῆς τοῦ 37% τῶν ἐδαφῶν τῆς Κύπρου, βρίσκεται κυριολεκτικῶς ἐπί τῶν ἀγωνιστικῶν ἐπάλλξεων. Ἀπαιτεῖ τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλήθειας καί τῆς εἰρήνης. Ζητεῖ τήν ἀποχώρηση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς, καθῶς καί ὅλων τῶν ἐποίκων. Ἀξιῶνει τήν ἐπιστροφή τῶν ἐκτοπισθέντων Ἑλληνοκυ-

πρίων προσφύγων στίς ἐστίες τῶν προγόνων τους. Καί, βεβαίως, ἐπικαλεῖται πρὸς τοῦτο τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος κήρυξε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στήν ἀποστολοδιάβατη, ἁγιοτόκο καί μαρτυρική νῆσο τῆς Κύπρου, μαρτύρησε ἐκεῖ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου καί θεμελίωσε τήν ἀποστολική προέλευση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τό αὐτοκέφαλο τῆς ὁποίας παραχωρήθηκε, ὡς γνωστόν, ἀπό τήν Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου, τό 431.

Ἐν κατακλειδί, συγχαίρουμε ἐκ μέσης καρδίας τόν λίαν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό καί συλλειτουργό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἄλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, τούς ἐκλεκτούς συνεργάτες του, τούς διακεκριμένους εἰσηγητές τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου καί τούς συμμετέχοντες σέ αὐτό.

Πρὸς πάντας εὐχόμεθα ἐπωφελῆ τήν συμμετοχή στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου καί πλούσιο ἀμητό.

Ἡ δέ Χάρις καί τό Ἔλεος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἐπευχόμεθα νά κατακλύζουν τή ζωή καί τά ἔργα σας «ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ» (Ἐφεσ. 1, 3).

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν
καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

† Ὁ Ἀθηνῶν **ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ**, Πρόεδρος
τῆς Ἱεραῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος